

Eucharistieviering van 1-2 oktober 2022 – 27^{ste} zondag door het jaar C

Begroeting:

- P.** Beste medegelovigen, Hartelijk welkom in deze viering.
 Vandaag begin de missiemaand, een maand waarop we ons meer bewust willen worden van de kerntaak van ons christenzijn, namelijk missie.
 De slogan dit jaar is dan ook: “Jullie zullen mijn getuigen zijn...”
 Beginnen we deze viering met hét teken van de christen:
 In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Inleiding:

- L.** De profeet Habakuk uit het Oude Testament en de apostelen van Jezus zitten met hetzelfde probleem.
 Een probleem dat vaak ook het onze is.
 Als ons gezegd wordt: ‘God zal uiteindelijk alles ten goede keren’ klinkt dat wel mooi, maar in de praktijk zien we daar zo weinig van.
 Is God wel echt te vertrouwen?
 De lezingen van vandaag nemen onze aarzeling en onze twijfel serieus.
 Habakuk krijgt te horen:
 “Geef het wachten niet op, want komen doet het beslist; uiteindelijk blijft de rechtvaardige leven door zijn geloof.”
 Ook Jezus roept op tot blijvend vertrouwen in God, ook al is dat vertrouwen niet groter dan een mosterdzaadje.
 Maar vertrouwen is niet hetzelfde als passief afwachten.
 God vraagt van ons geëngageerde inzet, inzet die zich niet laat ontmoedigen door tegenkanting.
 Hij vraagt dat we onze medemens liefhebben...
 Pas dan kan het onmogelijke mogelijk worden.

Vergevingsmoment:

- P.** Omdat wij lang niet altijd bereid zijn onze nek zo ver uit te steken, bidden wij God om ontferming.
- L.** Heer, wij hebben de mond vol over ‘goed zijn’ maar ons ‘doen’ is heel anders: zelf voelen wij ons zo snel geraakt en gekwetst, maar wij zijn veel minder bedacht op de pijn die wij anderen aandoen. Daarom vragen wij: Heer, ontferm U over ons.

Christus, wat wij beloven, lossen wij vaak niet in,
 onze inzet voor anderen is lang geen ‘totale’ overgave.

Vergeef ons, en help ons ons woord te geven én het ook te houden.
 Daarom bidden wij: *Christus*, ontferm U over ons.
 Heer, teveel eigenliefde zet een rem op onze liefde voor de anderen,
 we maken fout na fout, we zijn veel te vlug tevreden over onszelf.
 Als het op geven aankomt hanteren wij vaak een veel te kleine maat.
 Daarom vragen wij: Heer, ontferm U over ons.

- P. Moge de Heer ons barmhartig zijn,
 ons opnemen in zijn alles vergevende liefde,
 en ons verder begeleiden naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Eer aan God:

Openingsgebed

- P. Heer, onze God, vaak worden wij door twijfel overmand.
 Ons geloof gaat wankelen.
 Wij hebben niet voldoende geduld en vertrouwen.
 Soms zelfs geven wij God van alles de schuld.
 Wij bidden U:
 stimuleer onze inzet om de droom van Jezus levendig te houden:
 de belofte van uw koninkrijk, gevestigd op aarde,
 voor eens en voorgoed tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lezingen:

- P. In de eerste lezing zegt de profeet Habakuk dat de enige weg tot geluk is te geloven in God en trouw te zijn aan zijn Verbond. Ook in het evangelie zegt Jezus ons dat geloof zeer belangrijk is. En in de tweede lezing zegt Paulus ons dat we ons niet moeten schamen om te getuigen van het evangelie.

Eerste lezing (Habakuk 1, 2-3.2,2-4)

Uit de profeet Habakuk

Tweede lezing (2Timoteüs 1,6-8.13-14)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Evangelie (Lucas 17.,5-10)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Homilie

Geloofsbelijdenis:

Voorbede:

- P. Bidden wij tot God die van harte ons leven deelt en onze lasten meedraagt.
- L. Bidden wij voor de Kerk van Christus. Dat zij zich niet schaamt om over onze Heer te getuigen. Maar haar deel draagt in het lijden van Christus. Laten wij bidden...

Bidden wij voor de christenen in de Centraal-Afrikaanse republiek. Dat zij zich niet schamen om christen te zijn, maar in vol vertrouwen blijven getuigen van het evangelie. Laten wij bidden...

Bidden wij voor al wie lijden aan wereldse koorts van egoïsme, sensatiezucht of consumptiedrift. Als Jezus hen bij de hand mag nemen zullen ze opstaan en ook anderen genezen. Laten wij bidden...

Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat wij elkaar opbeuren en op de been houden.
Bidden wij voor onze jongeren.
Dat zij ons erop attent blijven maken dat het leven ook een feest is.
Laten we bidden...

- P. Heer onze God, in de moeilijkheden van het leven mogen wij ons vol vertrouwen verlaten op U. In de kracht van Uw Geest willen wij volharden op onze tocht naar U, door Christus, onze Heer, Amen.

Offerande...

Gebed over de gaven:

- P. Liefdevolle God, onzeker, niet wetend wat de toekomst ons brengt, zijn wij hier rond uw tafel bijeen en bidden zoals uw leerlingen: "Versterk ons geloof en ons vertrouwen in U".
Laat het breken van dit brood en het delen van deze wijn, tot teken worden van ons geloof in U, zodat uw Koninkrijk hier op aarde werkelijkheid wordt. Amen.

De Heer zal bij U zijn...

Verheft uw hart...

Brengen wij dank aan de Heer onze God

De Heer zal u bewaren.

Wij zijn met ons hart bij de Heer

Hij is onze dankbaarheid waardig

- P. Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt, dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader, dat onze toekomst in uw handen ligt, dat deze wereld U ter harte gaat.

Gij hebt ons tot leven gewekt. Gezegend zijt Gij, bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U, en zingen U toe vol vreugde:

Heilig, heilig, heilig ...

Groot Dankgebed...

Onze Vader

- P.** Twee vragen van de leerlingen aan Jezus: ‘Geef ons meer geloof’ en elders in het evangelie: ‘Leer ons bidden’. Zij vullen elkaar aan. Geloven en bidden hebben beiden te maken met ‘vertrouwen’, met ‘leven uit Gods hand’.
Bidden we dan zoals Jezus het ons heeft geleerd.
Onze Vader...

Vredewens

- P.** God en Vader, Jezus vertaalde uw naam voor ons: een God die met ons is, niet uit de hoogte, maar midden onder ons.
Zo weten wij dat we steeds mogen hopen op U
en uitkijken naar de vrede van uw Koninkrijk.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar ook die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

- P.** Wees welkom aan deze tafel.
Moge deze maaltijd ons sterken om samen nieuwe mensen te worden
bezielt met Gods liefde voor iedereen.
Dit is het Lam Gods...

Bezinning:

- L.** Jouw naam maakt ons stil, wil er zijn voor wie niet delen in het goede dat de aarde voortbrengt, voor wie het goede onbereikbaar is.
Jouw naam geeft ons vrede, wil er zijn voor wie geen vrede kent, niet om zich heen, niet in zichzelf. Voor wie de vrijheid niet proeft.
Jouw naam leert ons liefde, wil er zijn voor wie genieten van het leven, van het brood van de aarde. Voor wie liefde geven en trouw.
Jouw naam geeft beschutting, wil er zijn

voor wie durft weg te gaan uit wat zeker lijkt.
Een oase in de woestijn voor wie leeft, blij met wat komt.

Slotgebed

- P. God, onze Vader, geloof dat geworteld is in de liefde van uw Zoon maakt harde vuisten tot zachte handen en helpt mensen zalvend te spreken in plaats van harde woorden te roepen.
In onopvallende dingen is het te zien dat mensen leven vanuit geloof.
Sta ons bij in het leven van elke dag en help ons zulke mensen te worden.
Dit vragen wij U omdat wij verlangen naar de nieuwe gelukkige wereld waarover Jezus ons heeft gesproken. Amen.

Zending en zegen:

- P. Bij alle problemen die zich voordoen in ons leven en in de samenleving, mogen wij blijven vertrouwen op God.
Jezus roept ons op met woord en daad over dit vertrouwen te getuigen.
Moge de goede God ons daartoe sterken en zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.