

Eucharistieviering van 22-23 oktober 2022- 30^{ste} zondag door het jaar C- Missiezondag

Begroeting:

- P.** Vandaag vieren we missiezondag. We willen speciaal bidden tot de Heilige Geest opdat Hij ons zou bijstaan en ons de kracht zou geven om te blijven getuigen van het evangelie.
We willen met elkaar lief en leed delen
en al wat ons bezighoudt aan God voorleggen.
We willen samen luisteren naar zijn Woord
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding;-:

- L.** Met welke ingesteldheid, met welke verwachting zijn wij naar hier gekomen?
Het verhaal van Jezus over twee kerkgangers,
een zelfgenoegzame farizeeër en een schamele tollenaar,
confronteert ons met die vraag.
Die tollenaar vond de weg naar Gods hart.
Bij zijn ingesteldheid willen wij ons graag aansluiten.
God, wees ons zondaars genadig.

Vergevingsmoment:

- P.** Laten we bij het begin van deze viering om vergeving vragen...
- L.** Heer, Gij nodigt ons uit om niet zelfvoldaan,
maar bewust van onze kleine menselijke kanten, voor God te staan.
Daarom bidden wij: Heer, ontferm U over ons.

Christus, Gij hebt altijd geduld en begrip betoond
voor al wie zijn eigen zwakheid erkent.
Daarom bidden wij: Christus, ontferm U over ons.

Heer, Gij staat als een barmhartige Vader
steeds weer klaar om ons vergeving te schenken
en ons een nieuwe en onbezwaarde toekomst aan te bieden.
Daarom bidden wij: Heer, ontferm U over ons.

- P.** Heer, vergeef ons onze tekortkomingen
en zet ons weer op weg naar U. Amen.

Eer aan God...

Openingsgebed:

- P. Barmhartige God en Vader, voortdurend vergelijken wij ons met anderen.
Soms maakt ons dat jaloers, soms hoogmoedig.
Wij bidden U: wees ons, zondaars, genadig.
Vergeef ons onze concurrentiedrift. Schenk ons een nederig hart.
Spreek uw verlossend Woord tot ons en maak ons nieuw. Amen.

Lezingen:

- P. De eerste lezing zet ons op het spoor van de bekende parabel over de farizeeër en de tollenaar in het evangelie.
De profeet legt uit dat bij God geen aanzien des persoons bestaat en dat Hij luistert naar het gebed van de arme.
In de tweede lezing besluit Paulus zijn brief met een korte samenvatting van zijn leven. Het is God die hem de kracht gaf het evangelie te verkondigen.

Eerste lezing (Sir., 35, 15b-17. 20-22a)

Uit het boek Ecclesiasticus

Tweede lezing (2 Tim., 4, 6-8. 16-18)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Evangelie (Lc., 18. 9-14)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Homilie

Geloofsbelijdenis:

Voorbede:

- P. Keren wij ons hart tot God.
Bidden wij tot Hem, die rouwmoedige zondaars liefheeft.
- L. Bidden we voor de Kerk en haar gemeenschappen wereldwijd.
Dat zij in haar verscheidenheid mag groeien in eenheid en diepe verbondenheid met de Heer. Laten wij bidden...

Bidden wij om een missionaire Kerk.

Een Kerk die betrokken is op het echte leven van de mensen.

Dat ze een profetisch teken mag zijn van Gods aanwezigheid in deze tijd.

Laten we bidden...

Bidden we voor alle missionarissen en voor allen met een missionair hart.

Dat zij niet moe worden om Gods droom aan iedereen te blijven vertellen.

Laten wij bidden...

Bidden we voor allen die, in Jezus' voetsporen, proberen te bouwen aan een betere wereld. Dat zij blijven geloven in de kracht van het gebed. Laten wij bidden...

- P. Levende God,
wij danken U dat Gij ons op het spoor zet van een nieuwe wereld.
Hou ons gaande op die weg naar uw Rijk van vrede en recht,
goed voor de eeuwen der eeuwen. Amen.

Offerande...

Gebed over de gaven:

- P. Zoals we brood breken en delen met elkaar, zo willen we ook proberen onszelf te breken en te delen met elkaar.
Neem dit brood aan, God, en geef ons de moed en de durf om mee te bouwen aan een gemeenschap waar recht en liefde heerst.
Wijn is een teken van vreugde. Neem deze wijn aan, God, en geef ons de moed en de durf om met en aan elkaar vreugde te beleven.
Amen.

De Heer zal bij U zijn...

Verheft uw hart...

Brengen wij dank aan de Heer onze God

De Heer zal u bewaren.

Wij zijn met ons hart bij de Heer

Hij is onze dankbaarheid waardig.

- P. God, wij danken U omdat Gij een God van liefde zijt, een God die oog en hart heeft voor ons, zoekende mensen.
Wij danken U omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt in elke goede mens, in ogen vol mildheid, in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.
Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn, die ons vergeven en aanmoedigen, mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert, onthullen wij iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ontdekken noemen wij uw naam en danken U schroomvol en zingen U toe vol vreugde...

Heilig, heilig, heilig...

Groot Dankgebed:

Onze Vader:

- P. In het vertrouwen dat God ook ons vaderlijk nabij wil zijn,
mogen wij tot Hem bidden zoals Jezus:
Onze Vader...

Vredeswens

- P. Wij kijken reikhalzend uit naar zoveel:
naar liefde die sterker is dan de dood,
naar recht en toekomst voor armen en kleinen,
naar leven, oprecht en voorgoed.
Die hoop heeft Jezus in ons hart geplant. Moge ze tot wasdom komen.
Laat zijn vrede hier beginnen, rond deze tafel.
Moge zijn vrede met ons zijn.
Wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

- P. Omdat onze God de zwakke mens blijvend tot steun wil zijn
zond Hij ons zijn Zoon, die zichzelf als voedsel aanbiedt.
Aan zijn tafel zijn wij allen genodigd.
Zie het Lam Gods...

Bezinning: In gesprek met God

- L. Twee mensen bidden in de tempel.
De een bidt met opgeheven hoofd en beveelt zijn eigen goedheid aan.
De ander komt thuis bij zichzelf en vraagt om genade.
De laatste wordt in Gods ogen de eerste.
Zo is God: Hij kijkt mensen niet naar de ogen. Hij ziet wat er diep in ons leeft.
Hij heeft oog voor de binnenkant en niet voor de uiterlijke schijn.
In gesprek met God mogen we ons voordoen zoals we werkelijk zijn.
Onze kleinheid, ons tekortschieten: Hij veroordeelt ons daarom niet.
Hij wil er voor ons zijn: een bron van kracht en inspiratie.
Hij pint ons niet vast op onze fouten, maar reikt openingen aan
naar een nieuwe toekomst.
In gesprek gaan met God: we mogen dat telkens weer doen.
Het leidt ons naar onze diepste bronnen. Het verzamelt onze beste krachten
om een nieuwe wending te geven aan ons leven met elkaar en met God.
In gesprek gaan met God: het is de motor van ons geloven.

Bidden wij het missiegebed:

God, Gij roept ons op om uw missionaire leerlingen te zijn,
om samen, als uw Kerk, teken te zijn van Uw liefde voor de wereld,
om uw getuigen te zijn.

Wakker in ons het vuur van uw liefde aan, doe ons de levengevende
aanwezigheid van uw Geest ontdekken, ga mee met ons op weg,
verlicht ons pad en leid ons tot het eeuwige geluk
doorheen Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, Amen.

Slotgebed:

- P. Goede God, bij U is er plaats voor iedereen,
vooral voor wie klein is of uitgesloten wordt.
Laat niet toe dat wij iemand aan de kant schuiven,
maar help ons te groeien en ons hart wijd te openen,
zodat de wereld kan worden zoals Gij hem hebt bedoeld:
een wereld waar uw vredeslicht mag schijnen. Amen.

Zending en zegen:

- P. De échte grootheid van een mens ligt niet in alles wat hij kan,
wel in de manier waarop hij omgaat met wat hij niet kan.
De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar maakte ons dat duidelijk.
Moge God ons daartoe dan ook zegenen,
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.