

Eucharistieviering van 29-30 oktober 2022 – 31^{ste} zondag door het jaar C

Begroeting:

- P.** Wij zijn hier te gast , te gast bij God die onze Gastheer is.
Hem die wij dankbaar noemen: +Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Inleiding:

- L.** Het goede nieuws dat we straks in het evangelie zullen horen, luidt:
“Vandaag moet Ik in uw huis verblijven”.
Vandaag wenkt Jezus ook ons, en Hij roept ons bij onze naam.
Als wij ingaan op zijn uitnodiging, kunnen er met ons, net als met
Zacheüs, grote dingen gebeuren.
Laten wij, samen met de mensen van de jonge kerken, die we beter
hebben leren kennen en beminnen op deze uitnodiging ingaan.

Vergevingsmoment:

- P.** Maar wij gaan niet altijd in op zijn uitnodiging, en dus vragen we om te
beginnen dat de Heer zich over ons zou ontfermen.

- L.** Heer, Gij zijt naar blinde mensen toegestapt
en uw liefdevolle ogen braken hun ogen open.
Wij zijn vaak blind voor de noden van onze medemens.
Daarom: Heer, ontferm U over ons.

Christus, ook naar lamme mensen zijt Gij gegaan.
Gij naamt hen liefdevol bij de hand en ze konden weer lopen.
Onze handen en voeten lijken vaak verlamd
wanneer het erop aankomt naar anderen toe te gaan.
Daarom: Christus, ontferm U over ons.

Heer, tegen mensen die zich uitgestoten voelden
hebt Gij gezegd: ‘God houdt van jou’. Vol vreugde zongen ze het uit.
Wij vinden vaak geen woorden om van uw aanwezigheid te getuigen,
geen woorden om anderen te bemoedigen.
Daarom: Heer, ontferm U over ons.

- P.** Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven en ons eens geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Eer aan God...

Openingsgebed:

- P.** Goede God, waar mensen in uw naam samenkomen,
daar proberen zij als vrienden samen te leven.
Help ons om in elkaar te zien wat ons tot gelijken maakt.
Toon ons hoe wij elkaar kunnen begrijpen.
Laat ons uw liefde zien die alle mensen kansen geeft
en ons met elkaar verbindt als broers en zussen
in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen.

Lezingen

- P.** God spaart de zondaars, omdat Hij hoopt dat ze tot inkeer komen
en zich bekeren, aldus onze eerste lezing.
Het verhaal over Zacheüs is daarvan een voorbeeld:
een zondaar die zich bekeert omdat hij, in de persoon van Jezus,
Gods barmhartige liefde ontmoet.
In de tweede lezing vermaant Paulus ons dat we ons niet mogen laten
beïnvloeden door valse berichten.
Luisteren wij naar God die tot ons spreekt in de verhalen van de Schrift.

Eerste lezing (Wijsh., 11, 23-12, 2)

Uit het boek Wijsheid

Tweede lezing (2 Tess., 1, 11- 2, 2)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Evangelie (Lc., 19. 1-10)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Homilie:

Geloofsbelijdenis:

Voorbede:

- P.** God, Gij hebt de mens gemaakt om gelukkig te zijn.
Tot U mogen we vol vertrouwen bidden.
- L.** Bidden we voor de Kerk.
Dat zij een gastvrije gemeenschap mag zijn
waar alle mensen zich welkom voelen.
Dat zij zou openstaan voor de ontmoeting met Jezus Christus
en zelf ook teken wordt van zijn liefde voor elke mens. Laten wij bidden...

Bidden wij voor alle mensen,
die zoals Zacheus door anderen met de vinger worden gewezen.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die hen niet veroordelen,
maar kansen geven om op een andere manier
een nieuwe toekomst op te bouwen. Laten wij bidden...

Bidden wij om de kracht van Jezus' Geest,
opdat wij mensen die ons kwaad deden,
zouden tegemoet treden met vergevende liefde.
Bidden wij om een houding van echte naastenliefde,
die geen rekening houdt met de verdienste of prestatie van de medemens.
Laten wij bidden...

Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat wij, zoals Zacheüs, Jezus vol blijdschap durven ontvangen
en ons laten raken door zijn Woord.en zo nieuwe mensen worden.
Laten wij bidden...

- P. Genadige God, uw hart gaat uit naar allen.
Gij blijft mensen nabij ook als zij duistere wegen gaan.
Herschep ons naar uw beeld, maak ons op U gelijkend. Amen.

Gebed over de gaven:

- P. Heer, onze God, wij danken U dat Gij ons uitnodigt aan uw tafel.
Wij bieden U dit brood en deze wijn aan.
Neem ze aan en maak ons deelgenoot van uw barmhartigheid,
zoals Gij die zichtbaar maakte in Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder.
Amen.

De Heer zal bij U zijn...

Verheft uw hart...

Brengen wij dank aan de Heer onze God

De Heer zal u bewaren.

Wij zijn met ons hart bij de Heer

Hij is onze dankbaarheid waardig.

- P. Wij danken U, Heer onze God, om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder, Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt, die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U, ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:
Heilig, Heilig, Heilig...

Groot Dankgebed:

Onze Vader

- P. Verrijkt met Jezus uw Zoon, wiens woorden voor ons levensbrood zijn,
wiens daden voor ons voorbeeld en bron van vreugde zijn,
willen wij bidden tot Hem die zich aandient als Vader voor ons en alle
mensen:
Onze Vader,...

Vredewens:

- P. Heer Jezus, zoals Gij in de ontmoeting met mensen
uw liefde en respect toonde, zo vraagt Gij ook aan ons
om liefdevol met elkaar om te gaan.
Wees ons nabij als wij moeizaam proberen vrede en eenheid waar te maken.
Maak ons open voor elkaar, vriendelijk en hartelijk.
Help ons uw vrede uit te dragen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van verbondenheid en vrede.

Lam Gods

Communie

- P. Als de Heer bij ons te gast mag zijn treedt Hij voor ons op als Gastheer.
Hij deelt zichzelf uit als spijs en drank opdat wij ons in ons leven
zouden laten inspireren door zijn voorbeeld.
Dit is het Lam Gods...

Bezinning:

- L. Je bent gevlucht hoog in een boom: weg van de mensen,
weg van hun oordelen en vooroordelen.
Een plek voor jou alleen, waar je jouw laatste beetje hoop
nog veilig kan vasthouden.
Zo'n boom heb je soms nodig, maar je hoort er niet thuis.
Grond heb je nodig om met twee voeten op te staan.
Vaste grond van vergeving en begrip: iemand die in jou gelooft,
iemand die je respecteert, ook in je anders zijn.
Iemand die je ziet en die je gaarne ziet, die je noemt bij je naam
en niet bij je titel, rol of functie.
Iemand die je kent, dieper dan jij jezelf kent.
Iemand voor wie je meer bent dan de corrupte,
de eigenzinnige of de marginale.
Iemand die in jou een mens heeft gezien, een beeld van God die liefde is.

Slotgebed:

- P God, Zacheüs wilde Jezus zien, maar vooral ook door Hem gezien worden.
Zodra Jezus hem opmerkte ging er voor Zacheüs
een totaal nieuwe wereld open.
Wij bidden U, toon ook aan ons uw vriendschap
zodat we kunnen voelen hoeveel Gij van ons houdt.
Dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen.

Zending en zegen

- P. Hoe meer we 'hebben' en 'nog meer willen hebben' loslaten,
des te meer staan we open voor wat wezenlijk is.
Om die weg op te gaan is de Heer ons nabij met zijn zegen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.