

# De kleine gids

**voor de missiemaand 2023**

**missio**

# INHOUD

Deel je vreugde _____	1
Beleef het verhaal _____	6
Doe mee _____	8
Onze projecten in Kameroen _____	16
Hedendaagse magaZINes voor jonge kinderen _____	24
Campagnemateriaal _____	28
Bestelformulier _____	32

**Redactie:** Ludo Vangilbergen, Marilène Moons

**Werken mee:** Emmanuel Babissagana, Théogène Havugimana,  
Jan Van Der Auwera, Marleen Palfliet, Alphonse Daniel Esseyi,  
Cletus Ashu Amah en Mgr. Emmanuel Dassi Youfang.

**Lay-out en drukwerk:** drukkerij Van der Poorten

*Het volledige creatieproces van deze gids verloopt 100 % klimaatneutraal.*



**Verantwoordelijke uitgever:**

Théogène Havugimana, Tervuursestraat 56, 3000 Leuven

Ondernemingsnummer: 0410647718

# DEEL JE VREUGDE

'Deel je vreugde' is het motto voor de missiemaand oktober 2023. Geïnspireerd door het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24, 18-35) herinnert dit motto aan de vreugde die de twee mannen ervoeren toen ze de Verrezen Heer herkenden

tijdens **het breken van het brood**. Door deze ontmoeting veranderde hun teleurstelling in vreugde om Jezus te gaan verkondigen. Missionarissen van vreugde, dat zijn de getuigen die onze gebroken wereld nodig heeft.

In de maand oktober komen katholieke gemeenschappen in actie om de missie van de Kerk in arme gebieden te ondersteunen. Deze solidariteit uit zich niet alleen in materiële hulp, maar ook in gebed.

Missionarissen  
van vreugde zijn  
de getuigen die  
onze gebroken  
wereld nodig  
heeft.

## DE ONTGOOCHELING EN ONTMOEDIGING

De twee leerlingen, Kleopas en zijn naamloze vriend - want hij vertegenwoordigt ieder van ons - zijn bedroefd over de dood van Jezus. Diep teleurgesteld en ontmoedigd verlaten ze Jeruzalem. Ze hadden gehoopt dat Jezus Israël zou redden van de Romeinse bezetter. Voor hen liep het avontuur van Jezus ten einde. Geruchten over zijn opstanding deden de ronde, maar ze vonden

het zo vreemd dat ze het moeilijk konden geloven.

Het is voorbij! Is dat niet wat sommige mensen ook voelen als ze de kerken dag na dag verder zien leeglopen?

## DE ONTMOETING MET DE ONBEKENDE OP WEG NAAR EMMAUS

Terwijl de twee mannen wandelen en praten over de gebeurtenissen in Jeruzalem, voegt een vreemdeling zich bij hen. Hij loopt met hen mee en nodigt zichzelf uit om deel te nemen aan hun gesprek. Hij lijkt niet op de hoogte te zijn van wat er in Jeruzalem is gebeurd. Dus vertellen ze hem alles, zonder hun teleurstelling te verbergen. De vreemdeling luisterde naar hen. Toen Hij zijn mond opendeed, waren ze verbaasd. Ze ontdekten in deze vreemdeling een persoon vol wijsheid, in staat om de feiten van Jeruzalem te interpreteren op basis van de Schriften. Hun vreugde over het feit dat de gebeurtenissen in Jeruzalem in Gods plan pasten, werd immens. Hun twijfel maakte plaats voor een verlangen om te blijven luisteren naar deze onbekende. Aangegrepen door de Schriften nodigen ze Hem uit om bij hen te blijven. 'Brandde ons hart niet in ons toen Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften uitlegde?'

## HET SLEUTELMOMENT: HET BREKEN VAN HET BROOD

Enmaal aan tafel, neemt Hij het brood, dankt God en breekt het voor hun ogen. Dit gebaar stuurt hen onmiddellijk terug naar de avond van het Laatste Avondmaal (Witte Donderdag). **Ze herkennen Hem**, Hij leeft! Hun verdriet en ontmoediging veranderen in vreugde en verlangen om dit goede nieuws te gaan verkondigen. Jezus leeft, alles is nog niet voorbij! Ze gaan op weg om deze vreugde te delen met de leerlingen van Jezus die in Jeruzalem opgesloten zaten! Hun vreugde is geen vluchtig gevoel, maar een diepe innerlijke vreugde die voortkomt uit de ontmoeting met de Verrezene en hen een nieuw perspectief geeft, het missionaire perspectief.

## DEEL JE VREUGDE... DEEL JE LEVEN

De ontgoocheling van de Emmaüsgangers beschrijft de teleurstelling van ieder van ons die geconfronteerd wordt met twijfel en ontmoediging. Maar de

nabijheid van de Heer en zijn troostende en transformerende aanwezigheid zijn ook voor ons sterker dan de ontgoocheling. Wanneer ons geloof op de proef wordt gesteld door onrechtvaardigheid, oorlogen, allerlei vormen van misbruik, onbegrip of structurele onverschilligheid voor onze ellende, wordt de verleiding groter om te breken met de Kerk (Jeruzalem). Soms storten we in en denken dat het voorbij is.

Op de weg van het geloof heeft ieder van ons de onbekende missionaris nodig, die ons nederig benadert, die belangstelling voor ons toont, die naar ons luistert en ons helpt ons verhaal te herlezen, die onze twijfels en zorgen begrijpt en onze ogen opent voor de vreugde van het geloven. Het moment van ontgoocheling kan heilzaam zijn om te beseffen wat nodig is: de Heer herkennen die met ons meeloopt, ook in tijden van beproeving en onzekerheid.

In zijn meditatie over het verhaal van de Emmaüsgangers benadrukt paus

Franciscus: 'de verrezen Heer is dicht bij zijn missionaire leerlingen en Hij loopt met hen mee, vooral wanneer ze zich verloren voelen, ontmoedigd, bang voor de ongerechtigheid die hen omringt en wil verstikken' (Boodschap voor 97ste Missiezondag).

Onze wereld heeft behoefte aan moedige mannen en vrouwen vol innerlijke vreugde, die, wat er ook gebeurt, getuigen van het feit dat Jezus leeft en dat Hij met ons meeloopt zonder dat we dit altijd beseffen. Het is Jezus die de wegen van verdriet, ontmoediging en wanhoop verandert in wegen van leven, hoop en delen. Zegt Hij niet tegen ons in elke eucharistieviering: 'Doe dit tot mijn gedachtenis'!

Moge de missiemaand ons helpen deze vreugde van het geloven te herontdekken en te delen.



*P. Théogène Havugimana  
Nationaal directeur*







## UIT DE BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS

Zoals de twee leerlingen van Emmaüs de anderen vertelden wat er onderweg was gebeurd (vgl. Lc 24, 35), zo zal ook onze verkondiging een vreugdevol vertellen zijn over Christus de Heer, zijn leven, zijn passie, zijn dood en verrijzenis, en de wonderen die zijn liefde in ons leven heeft verricht.

Laten we dus opnieuw beginnen, aangestoken door onze ontmoeting met de verrezen Heer en geïnspireerd door zijn Geest. Laten we opnieuw op weg gaan met een brandend hart, met open ogen en de voeten in beweging. Op weg om het hart van anderen te raken met het woord van God, om de ogen van anderen te openen voor Jezus in de Eucharistie, en om iedereen uit te nodigen om samen de weg van vrede en verlossing te gaan die God in Christus aan de hele mensheid heeft geschonken.

*Paus Franciscus*

*Lees de volledige boodschap van paus Franciscus voor wereldmissiedag online:  
[pmw.missio.be/deel-je-vreugde/paus\\_franciscus](http://pmw.missio.be/deel-je-vreugde/paus_franciscus)*







# BELEEF HET VERHAAL

Het Emmaüsverhaal is een van de best gekende verrijzenisverhalen uit de Bijbel. Het wordt niet alleen op de woensdag na Pasen in de kerk voor-gelezen, vele koppels kiezen het ook als evange-lie in hun huwelijksviering.

Toch mag je er niet zomaar van uitgaan dat iedereen het verhaal kent. Denk aan ouders die hun kindje laten dopen, of aan de ouders van eerste communicanten en vormelingen. Er zijn vast ook leerkrachten in het katholiek onderwijs bij wie 'Emmaüs' geen belletje doet rinkelen.

Daarom willen we eerst en vooral het verhaal onder de aandacht brengen. We zetten daartoe de audiovisuele middelen van deze tijd in: beeld en podcast (of radio op aanvraag). Toeval wil dat het Emmaüsverhaal vorig jaar geschilderd werd door iemand van bij ons: Chantal Leterme.

Chantal Leterme studeerde godsdienstwetenschappen. Zij gaf in haar actieve loopbaan les aan de lerarenopleiding van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Nadien verwerkte zij haar pedagogische en wetenschappelijke kennis in de website [bijbelin1000seconden.be](http://bijbelin1000seconden.be): een handig hulpmiddel voor catechisten, gods-

dienstleerkrachten, pastores en anderen die bijbelverhalen toegankelijk maken.

Tegelijkertijd scherpte zij haar artistieke talenten aan. Ze leerde iconen schilderen en volgde les in de schilderkunst aan de academie van Leuven. Tot ze vorig jaar een eindwerk moest maken. Ze koos als thema het Emmaüsverhaal. Dat resul-teerde uiteindelijk in twee eindwerken: een drie-luik en een mozaïek van negen schilderijtjes.

Wij kozen voor het mozaïek. Niet alleen omdat het dicht bij het ritme van het oorspronkelijke verhaal blijft, maar ook omdat het een uitste-kend hulpmiddel is in om het even welke peda-gogische context.

Het mozaïek speelt een hoofdrol in onze cam-pagne: het wordt o.a. tentoongesteld in de kathedraal van Antwerpen, het wordt verwerkt in onze affiche, en we maken er een poster (60 cm x 80 cm) en een set postkaarten van (zie verderop).

Het mozaïek komt niet alleen. Telkens plaatsen we er een QR-code bij. Scan hem met je mobiele telefoon en luister naar een podcast die je mee-neemt in het verhaal.

De tijd dat het in de missiemaand vooral ging om steun aan 'onze' missionarissen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika is lang voorbij. In 2023 draait de missiemaand in de eerste plaats om de missionaris in elk van ons. Door ons doopsel maken wij deel uit van een wereldwijde gemeenschap die het werk verder zet dat Jezus begonnen is. Ieder van ons is geroepen om dat werk mee verder te zetten.

Om het met de woorden van paus Franciscus te zeggen: 'Jezus wordt telkens weer vlees en bloed in menselijke situaties. Missioneren is niet een bepaalde ideologie of verheven ethiek verspreiden, maar het evangelie doorgeven zodat Jezus zelf in actie kan komen.'

Laten we samen met onze broers en zussen over heel de wereld de missiemaand beleven, de missionaris in ons wakker maken en in actie komen.

## DOE MEE

# BELEEF DE MISSIEMAAND

Laat de missiemaand niet zomaar voorbijgaan. Maak ze mee.

- stap 31 dagen mee in het Emmaüsverhaal
- help ons om van de missiemaand een bijzondere belevenis te maken

Doe mee met een van onze activiteiten (zie beknopte agenda) en maak gebruik van ons campagnemateriaal om anderen warm te maken voor de missiemaand.

### Beknopte agenda

- **augustus - september:** tentoonstelling mozaïek in de kathedraal van Antwerpen
- **maandag 25 september • 20 u:** startavond in Centrum Eenheid, Rotselaar-Wezemaal met Livestream (overnachten mogelijk)
- **oktober:** tentoonstelling mozaïek in het Huis van Maria in Scherpenheuvel
- **vrijdag 20 oktober • 20 u:** Taizéviering in de kathedraal van Koekelberg
- **22 oktober • 10 u:** tv-viering vanuit basiliek van Scherpenheuvel

## Maak de campagne zichtbaar

Hang de affiche vanaf begin september op goed zichtbare plaatsen. In de kerk, de parochiezaal, de school en andere plaatsen waar mensen langskomen.

**DEEL JE VREUGDE**

OKTOBER 2023

MISSEMAND

Stap mee naar Emmaüs,  
ontmoet de merkwaardige tochtgenoot  
en beleef het wonder.



**missio** BE19 0000 0421 1012

## Blijf verbonden in gebed

Daarop zeiden ze tegen elkaar: 'Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?' (Lc 24, 32)

Het gebedenboekje nodigt je uit om in oktober naar Jezus te luisteren terwijl Hij 'onderweg' voor jou de Schriften ontsluit. Het volgt de bijbelteksten uit de liturgie van de dag. Dag na dag vind je er een gebed dat daarbij aansluit. Het nodigt je uit om stil te staan bij de bijbelteksten, om na te gaan wat ze voor jou betekenen, om te bidden.

Enkele suggesties:

- Lees dagelijks de aangegeven lezingen van de dag
- Lees een of meerdere keren het gebed van de dag
- Borrelen er gedachten, vragen of bedenkingen op? Of vind je zelf woorden voor een gebed? Schrijf deze dan neer. Altijd boeiend om later terug te lezen en te zien welke weg je hebt afgelegd.
- Ga op zoek naar tochtgenoten. Koop boekjes voor je gebedsgroep, parochieploeg, bijbelgroep, congregatie, catechistenploeg, ... En plan gelegenheden om je ervaringen te delen.

# DOE MEE

## BELEEF DE MISSIEMAAND

Help de gebedenboekjes verspreiden. Maak ze voor iedereen in je parochie, werkgroep liturgie, gemeenschap, congregatie, catechistengroep, dekenaat, lerarenkorps of team beschikbaar. Bied ze gratis aan, vraag een kleine vergoeding of een vrije gift.

**D1** 03 Zach 8, 20-23  
Lc 9, 51-56

Heer wilt Gij dat wij voor van de hemel afroepen om hen te verdelgen? Lc 9, 54-55

Op weg naar Jeruzalem wordt Jezus niet welkom geheten door de Samaritanen. Zijn leerlingen willen tegen hen geweld gebruiken. Maar Jezus houdt hen tegen.

Liefdevolle God,  
Soms is de verleiding te groot

**WO** 04 Neh 2, 1-8  
Lc 9, 57-62  
FRANCISCUS VAN ASSISI (1181-1226)

Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en ik zal u rust geven. Mt 11, 28

Je bent nooit alleen met je pijn, verdriet, angst, depressie, mislukkingen en hoopeloosheid.

Liefdevolle God,  
maak mij tot een instrument van uw vrede.  
Laat me liefde brengen waar haat heerst.

**DO** 05 Neh 8, 1-4a, 5-g, 7b-12  
Lc 10, 1-12

De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid tot die Heer van de oogst dat Hij arbeiders stuurt. Lc 10, 2

De krant, het tv-journaal, de sociale media, ze vertellen ons elke dag over een wereld vol onzekerheden, onrecht en geweld. Hoe gaan we daar mee om? Wat doet dat met ons? Jezus roept ons op om de vreugde van het evangelie te verspreiden, waar we ook zijn.

Liefdevolle God,  
uw uitnodiging geldt voor altijd. U zoekt arbeiders voor de oogst. Ik wil wel komen, Heer, maar of ik het kan, weet ik niet. Maar ik reken op uw genade. Laat mij zien met welke zending Gij mij op pad stuurt, en op welke manieren ik die zending kan vervullen.

Het woord van God is eertijk, het blijft in eeuwigheid waar. Ps 19

**VR** 06 Bar 1, 15-20  
Lc 10, 13-19

Wie naar u luistert, luistert naar Mij; en wie u verstoot, verstoot Mij. Wie Mij verstoot verstoot Hem die Mij gezonden heeft. Lc 10, 16

Voordat Jezus zijn leerlingen uitzondert, herinnert Hij hen eraan dat ze alleen maar prediken, dus 'voor-sprekers' zijn. De boodschap die zij verkondigen is niet van hem. Het is Jezus zelf die door hen spreekt.

Liefdevolle God,  
Ook vandaag zendt Gij ons uit. Gij spreekt tot ons door middel van uw Woord, en door onze medemens. Soms willen we niet luisteren. Schenk ons uw kracht Om ruimte te maken voor uw Woord, hoe vreemd het ook klinkt in onze oren.

Heer, komt met uw barmhartigheid ons tegemoet, want we zijn maar zwakke mensen. Ps 79



### # Vier missiezondag

'World Mission Day' - bij ons beter gekend als 'missiezondag' - valt dit jaar op 22 oktober. Overal in de wereld gaat het geld van de collecte tijdens de vieringen van die zondag naar het Pauselijke Missiefonds. Via dat fonds geeft de paus steun aan de pastorale noden van jonge Kerken en van Kerken die leven in armoede, oorlog en verdrukking.

Geef de vieringen van het weekend een missionaire impuls. Voel je vrij om daartoe inspiratie te putten uit de eucharistieviering die we voor die gelegenheid hebben uitgewerkt.

Bestel het document of download het van de campagnesite.

Daar vind je ook preeksuggesties voor de andere zondagen van de missiemaand.



## Kijk en luister

We hebben het eerder (cfr. p. 8) al aangekondigd: het mozaïek van Chantal Leterme speelt een belangrijke rol in onze campagne. Het dient niet alleen als visuele herkenning, het helpt ons ook om een breed publiek aan te spreken en mee te nemen in de beweging van ontmoeting, over ontmoeting naar de ommekeer.

## Ga kijken en luisteren

We zorgen ervoor dat je het schilderij met



eigen ogen kunt bezichtigen. In augustus en september vind je het in de kathedraal van Antwerpen, in oktober in het 'Huis van Maria' in Scherpenheuvel, en later wellicht ook nog op andere locaties. Kijk op de campagnesite van Missio voor meer info.

Via een QR-code luister je naar een podcast die je doet stilstaan bij de beelden, bij het verhaal en bij je eigen leven.

## Hang de poster op

Heb je geen tijd of is het voor jou niet mogelijk om het mozaïek te gaan bezichtigen? Geen nood! Je kan het schilderij ook gewoon bij jou in huis ontdekken.



**TIP:** hang de poster op in leefruimten waar veel mensen komen: in de klas, in het parochiecentrum, in een vergaderzaal, etc. Het formaat 60 x 80 cm is een standaard formaat. Je vindt er vast een kader voor dat in je interieur past.



**TIP 2:** gebruik de poster en de podcast om het Emmaüsverhaal in groep (bv. in de klas) te verkennen.



# DOE MEE

## BELEEF DE MISSIEMAAND

### Koop de kaartenset

We verkopen het mozaïek ook als een set van negen (plus één) postkaarten. Elke postkaart heeft een QR-code. Scan hem, luister naar de bijhorende podcast en laat het beeld tot leven komen.

De kaartenset is online te koop (zie webshop).



**TIP:** stuur de kaarten op met de post en maak zo onze campagne nog meer zichtbaar

### Beleef een missionaire Taizéviering

Taizé is een Frans dorpje in het zuiden van Bourgondië. Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, oecumenische gemeenschap. Sinds het einde van de jaren vijftig vinden duizenden jongeren uit vele landen ieder jaar de weg naar Taizé. Ze nemen er deel aan de dagelijkse gebedstijden en de internationale ontmoetingen rond Bijbel en cultuur.



De gemeenschap van Taizé telt vandaag ongeveer een honderdtal broeders, afkomstig uit bijna dertig verschillende landen. De broeders behoren tot verschillende christelijke denominaties en vormen door hun samenleven een teken van eenheid tussen christenen over de grenzen heen.

Op verschillende plaatsen in de wereld worden bijeenkomsten gehouden waarop in dezelfde geest gebeden en gezongen wordt. Ook wij organiseren tijdens de missiemaand een Taizéviering met als thema 'Deel je vreugde'. Als een krachtige oproep tot solidariteit en broederschap met christenen over de hele wereld.



© Luc Mercelis

*Hier is het op 20 oktober te doen!*

- Basiliek van Koekelberg
- Vrijdag 20 oktober, 20.00 u. - 21.30 u.
- Wil jij de Taizéviering graag in groep bijwonen? Vraag aan je leerkracht, catechist, jongerenpastor, parochiepriester, etc. om je groep online in te schrijven!
- Maak het evenement bekend in jouw omgeving!

### Meedoen vanuit je eigen huis

- **Radio Maria:** luister in oktober iedere vrijdagavond na de vespers naar het programma 'Missio News'

**RADIO MARIA**

- **tv-viering:** volg de viering van missiezondag lekker thuis! Stem op zondag 22 oktober om 10 u. af op VRT Eén.



- **Sociale media:** Volg Missio op Facebook en Instagram

# DOE MEE

## ORGANISEER EEN ACTIE

Kom samen met ons in actie om concrete projecten in Kameroen te steunen. Er zijn verschillende manieren om een actie te organiseren. Wij helpen je alvast op weg.

### Verkoop de Missio scheurkalender

Missio pakt dit jaar uit met een eigen scheurkalender voor 2024. Elke dag vind je op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De scheurkalender verdient een plaats in elk huis, kantoor, klaslokaal, lerarenkamer, vergaderzaal, etc. Het is een product waarmee je iedereen een plezier doet. En in oktober heeft haast niemand al een exemplaar voor het volgende jaar.

Verkoop de scheurkalenders in je parochie, in je vereniging, achteraan in de kerk. Of organiseer met je jongerengroep een deur-aan-deurverkoop. Maak er iets leuks van! Bijvoorbeeld door een prijs uit te reiken aan het groepje dat de meeste kalen-



**TIP:** ook in november en december kan je nog scheurkalenders verkopen!

ders heeft verkocht. De opbrengst gaat naar projecten in Kameroen.

### Organiseer een missionaire avond

Missio zet in op spirituele én materiële solidariteit. Op een missionaire avond worden beide vormen van solidariteit met elkaar verbonden.

Het is als een tocht naar Emmaüs. Je vertrekt met de ontgoocheling van je eigen parochie, school, gemeenschap. Je maakt kennis met een 'vreemde' tochtgenoot uit Kameroen. En je herkent in zijn verhaal het gebaar van Jezus tijdens het laatste avondmaal.

**Download gratis het actie-pakket** (met draaiboek) waarin we jou stap voor stap helpen om een missionaire avond te organiseren.



## Adopteer een project

Missio ontvangt regelmatig projectaanvragen van kerkgemeenschappen van over heel de wereld. Jij kunt met je dekenaat, pastorale eenheid, school of gemeenschap zo'n project adopteren.

Surf naar de [campagnewebsite van Missio](#) en ontdek de lijst projecten



## Financier de opleiding van een seminarist

In een land als Kameroen kunnen de meeste studenten hun opleiding tot priester zelf niet betalen. Zij hebben financiële steun nodig om priester te kunnen worden.

Help jij hen om die steun te vinden?

- Met € 150 betaal je de inschrijvingskosten voor één academiejaar
- Met € 500 betaal je de kosten verblijfkosten voor één academiejaar in een seminarie

## Organiseer een eigen actie

Er zijn heel wat manieren om een actie op te zet-

ten. We geven hier een aantal suggesties, maar voel je vooral vrij om je creativiteit de vrije loop te laten. **Think out of the box!**

- Organiseer een wafelenbak, soepverkoop, pannenkoekendag, etc. bij jou in de buurt ten voordele van Missio.
- Nodig mensen uit om na de viering even te blijven hangen in de Kerk om iedereen te informeren over het project dat je wil steunen
- Organiseer een themadag/uurtje bij jou op school, catechesewerking, jongerenpastoraal om te praten over de missiemaand en het campagneland.
- Start een Facebookactie

We zijn bij Missio alvast razend benieuwd naar jouw ideeën en creatieve manieren van actievoeren. Hou ons op de hoogte ([missiemaand@missio.be](mailto:missiemaand@missio.be)).

## NU IS HET AAN JOU

Heb je nog vragen of mis je nog iets in ons aanbod? Bel ons op 016/47 93 93 of stuur een e-mail naar [missiemaand@missio.be](mailto:missiemaand@missio.be).

# CAMPAGNELAND: KAMEROEN

## Enkele gegevens:

 475.442 km<sup>2</sup>  
(15,5 keer groter dan België)



- 26.097.000 inwoners  
(2,25 zo veel als België)
- 240 etnische groepen →  
240 talen
- vier grote subgroepen:
  - Pygmeëën (inheemse  
bevolkingsgroep)
  - Bantoe
  - semi-Batu
  - Soedanezen

 buurlanden (zie kaart)

1. Nigeria
2. Tsjaad
3. Centraal-Afrikaanse  
Republiek
4. Congo-Brazzaville
5. Gabon
6. Equatoriaal-Guinea

## Politieke situatie

Sinds zijn onafhankelijkheid in 1960 is Kameroen geëvolueerd van een federale naar een unitaire republiek. Die evolutie is nog altijd niet voltooid en zorgt voor spanningen. Dat is het gevolg van de grote stamdiversiteit, de religieuze verscheidenheid en de geschiedenis van het land. De officiële talen zijn Frans en Engels.

## Socio-economische situatie

Kameroen leeft voornamelijk van de landbouw. Het exporteert o.m. koffie, cacao, ananas, katoen, olie, aluminium en hout. Tot voor enkele jaren ontwikkelde de informele sector zich zeer goed, vooral in de stedelijke centra. Op het platteland konden de meeste boeren voorzien in de behoeften van hun eigen gezin of familie.

Tot het land geteisterd werd door vijf opeenvolgende bedreigingen.

## Een grote crisis met vijf oorzaken

1. De Nigeriaanse terreurorganisatie Boko Haram voert al meer dan vijf jaar aanvallen uit in het noorden van het land. Hierdoor zijn vele **Kameroense** bevolkingsgroepen naar andere plaatsen en regio's van het land getrokken. Er is ook een massale toestroom van vluchtelingen uit Nigeria.







2. In het Engelstalige noordwesten en zuidwesten van Kameroen wordt al meer dan 6 jaar een conflict uitgevochten. Gevolg: massale verplaatsing van veel Kameroense mensen naar andere plaatsen en regio's van het land en naar buurland Nigeria.

3. Door de langdurige burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek verblijven er in het oosten van het land nog een groot aantal vluchtelingen in kampen.

4. Covid-19

5. De oorlog tussen Oekraïne en Rusland zorgt voor een nijpend tekort aan brandstof, gas, tarwe en bouwmaterialen.

### Harde tijden voor de Kerk

Gezinnen worden hard getroffen door de crisis. Ze hebben het erg moeilijk om rond te komen.

Omdat er minder giften gegeven worden, heeft de Kerk het ook moeilijker. Het levensonderhoud van

de priesters is drastisch verminderd. Vooral in de stedelijke periferie en op het platteland, waar de specifieke kerken over minder middelen beschikken.

In het noordwesten en het zuidwesten, in het noorden en het hoge noorden van het land hebben de priesters het moeilijk om hun werk te doen. Gewapende groepen en bendes maken de wegen en paden te gevaarlijk om te reizen.

Materiële hulp is nodig voor de vorming van priesters en leken, voor de verspreiding van het geloof in gebieden waar het onrustig en onveilig is en voor de opvang van kinderen die slachtoffer zijn van het geweld en de politiek-economische crisis.

# ONZE PROJECTEN

## CENTRE BAKHITA: OPVANGCENTRUM VOOR STRAATKINDEREN

**Het eerste project laten we je graag voorstellen door Emmanuel Dassi Youfang, bisschop van Bafia.**

*Emmanuel Dassi Youfang  
Bisschop van Bafia*



Tijdens mijn eerste twee jaar als bisschop van Bafia ben ik bijzonder getroffen door het lot van kinderen die aan hun lot worden overgelaten. Het gaat om kinderen die alleen door het leven moeten na de scheiding of het overlijden van hun ouders of omwille van de grote armoede die onze gezinnen treft.

De kinderen lopen het risico om vroegtijdig in de criminaliteit terecht te komen en in de gevangenis te belanden. Het is geen toeval dat de gevangenis in Bafia vol jongeren zit.

Daarom hebben we het plan opgevat om een centrum op te richten voor de opvang van straatkinderen. Het Ministerie van Sociale Zaken heeft er zijn goedkeuring al voor gegeven. Het krijgt de naam "Centre

Bakhita", genoemd naar de heilige Josephine Bakhita, de grote heilige van sub sahara, die zelf in armoede is opgegroeid.

We hebben een gebouw op het oog voor het nieuwe centrum, maar we kunnen het niet onmiddellijk gebruiken. Het heeft een flinke opknappbeurt nodig.

Het gaat om een villa in de parochie Sint-Sebastiaan van Lablé. Het was ooit de thuisbasis van de religieuze gemeenschap van de paters Salesianen van Don Bosco. Sinds hun vertrek in 1997 staat het leeg. Gevolg: het gebouw is vervallen, de site is overwoekerd.

Om het gebouw in zijn oude glorie te herstellen is 37.894 euro nodig. Daarvan kunnen we bijna



*Niet alle vernielingen  
zijn het werk van de natuur*

8.000 euro zelf betalen. Wij vragen u daarom om ons te helpen de resterende 29.995 euro te betalen.

gaat leiden en in mijn eigen naam, dank ik u bij voorbaat voor de steun die u geeft aan dit project geeft.

In naam van alle kinderen in nood in ons bisdom, in naam van het team dat het centrum

Dankzij uw bijdrage kunnen wij deze kinderen een toekomst en hoop geven.

*Op vele plaatsen werd de omheining van site vernield*



*Niet alleen buiten, ook binnen is er veel te repareren*



# ONZE PROJECTEN

## SEMINARIES EN KLEINSEMINARIES

**Zoals elk jaar engageert Missio België zich om de vorming van priesters in het campagneland te helpen financieren. Om je een idee te geven van de noden, nemen we je mee naar het Propedeutisch Seminarie Sint-Franciscus van Assisi in Nden (bisdom Yaounde). Rector Alphonse Daniel Esseyi geeft uitleg.**

*De seminaristen in het klaslokaal*



Het seminarie van Nden is een relatief klein seminarie. Dit jaar werden 49 kandidaten toegelaten. Ze volgen er een spirituele en academische vorming van een jaar als voorbereiding op hun studies filosofie en theologie. Het doel is om hun roeping uit te klaren.



*De seminaristen in de kapel*

Op dit moment verblijven de seminaristen in gerestaureerde gebouwen. Dat is niet ideaal omdat de gebouwen de nodige sanitaire voorzieningen missen. Er wordt op dit moment een nieuw, modern gebouw opgetrokken. In afwachting is het toch vaak behelpen.

Het seminarie ligt in een landelijk gebied en beschikt daarom ook niet over alle logistieke faciliteiten. Het is bijvoorbeeld niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Wij werken met een generator die slechts enkele uren per dag kan draaien. Het is daardoor ook niet mogelijk om levensmiddelen te bewaren. Gevolg: we moeten regelmatig naar de markt om ons te bevoorraden. Dat betekent telkens verschillende kilometers heen en weer reizen. Dat weegt zwaar op ons budget.







*Een totaalbeeld van het seminarie met een stukje van het terrein van het nieuwe gebouw in aanbouw*

We hebben een aantal activiteiten ontwikkeld om onze eigen werking te financieren. De seminaristen helpen mee om gewassen voor eigen consumptie te kweken, zoals weegbree, groenten en maïs. Er is ook een kleine cacaoplantage waarvan de bonen verkocht worden. De

kippenfokkerij hebben we bij gebrek aan middelen tijdelijk stopgezet. Maar we hebben dit jaar drie vijvers aangekocht om te beginnen met de productie van vis voor consumptie.

Die activiteiten volstaan niet om in het levensonderhoud van

*Cacao-oogst en opruimen van de bananenplantage*



de seminaristen te voorzien. Per seminarist hebben we een jaarbudget van omgerekend 847 euro nodig. Dat budget dekt alleen de kosten voor levensonderhoud, niet voor kleding of schoolbenodigdheden.

*Klaslokaal en slaapzaal met het gebouw in aanbouw op de achtergrond*





# ONZE PROJECTEN

## LEVENSONDERHOUD VOOR TIENERMOEDERS

**Tienermoeders vormen een van meest schrijnende problemen in Kameroen. Eén op de drie meisjes raakt zwanger voor haar achttiende verjaardag. Zelfs voor hun bevalling worden ze vaak al aan hun lot overgelaten. Cletus Ashu Amah, directeur van Missio Kameroen, vertelde ons dat de Kerk zich het lot aantrekt van deze meisjes die uit de samenleving worden uitgestoten. Vooral in de vijf Engelstalige bisdommen worden heel wat projecten ten behoeve van hen opgestart. Ze hebben financiële steun nodig om deze tienermoeders op te vangen, hen medisch op te volgen en hen te helpen om voor hun kind te zorgen. Hun grootste bekommernis is deze meisjes een vak te leren zodat ze op termijn op eigen benen kunnen staan.**

*Moeder en kind worden medisch van dichtbij gevolgd in het eerste levensjaar van de baby*



*Tienermoeders krijgen een kraampakket vol met medische artikelen die nodig zijn tijdens de bevalling en bij de verzorging na de bevalling*



Mgr Agapitus Enuyehnyoh Nfon, bisschop van Kumba, vertelt over de doelstelling en de werking van zo'n project in zijn bisdom.

De sociaal-politieke crisis in de regio Noord-West en Zuid-West heeft een grote invloed gehad op het leven van de plaatselijke bevolking. Vooral in het bisdom Kumba.

Als bisdom zijn wij zeer bezorgd over het toenemende aantal tienermoeders. De meesten van hen beschikken niet over de nodige vaardigheden en middelen om voor zichzelf en voor hun kinderen te zorgen. Ze hebben het al moeilijk om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Om te voorkomen dat ze steeds verder in de armoede verstrikt

geraken, heeft het bisdom Kumba al geprobeerd om hen bijstand te verlenen. De ervaring leert dat we meer middelen moeten inzetten om deze jonge moeders en hun kinderen uitzicht op een betere toekomst te bieden.



Daartoe hebben we onze doelstellingen scherper gesteld:

- alle tienermoeders en kinderen die hulp nodig hebben worden geïdentificeerd en geregistreerd zodat ze actief opgevolgd kunnen worden;
- de moeders kunnen samen met hun kinderen bij ons terecht voor basisbehoeften zoals voedsel, kleding en onderdak;
- ze krijgen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg
- we geven hen een beroepsopleiding en/of een microfinanciering zodat ze op termijn op eigen benen kunnen staan
- we volgen de programma-activiteiten van dichtbij op en evalueren in welke mate onze inspanningen effect hebben gehad

*We zorgen ervoor dat de jonge vrouwen een vak leren zodat ze in staat zijn om voor zichzelf en hun kind te zorgen*



Er is genoeg kennis en ervaring aanwezig om van dit project een succes te maken. Het enige wat ons ontbreekt zijn de financiële middelen voor:

- de aankoop van voedsel en kleding
- het toedienen van medische zorgen voor zowel moeder als kind
- onderwijs
- het volgen van een beroepsopleiding
- microfinanciering

# HEDENDAAGSE MAGAZINES VOOR JONGE KINDEREN

## HEDENDAAGSE MAGAZINES DIE JE LEERLINGEN 'ZIN' GEVEN

Onze magaZINes ondersteunen de geloofsopvoeding van (jonge) kinderen op een speelse, actieve en eigentijdse manier. Elk nummer werkt rond een thema dat aansluit bij de leefwereld van de kinderen. Alle Bijbelverhalen worden verkend, verdiept en verwerkt.

## Naomi

Voor het kleuteronderwijs en het eerste leerjaar (2,5 tot 7 jaar) en voor het buitengewoon lager onderwijs

Elk themanummer bevat een verhaal uit de eigen leefwereld, een Bijbelverhaal of een verhaal over een geloofsfiguur, een thematisch gebed ... met originele, actieve en muzische verwerkingsopdrachten op kindermaat.



### 1. Vlieg je mee?

Franciscus houdt van de natuur

### 2. De ster wijst ons de weg

Kerstverhaal (Lc 2, 1-20; Mt 2, 1-12)

### 3. Jij houdt van mij

Jezus en de kinderen (Lc 18, 15-17)

### 4. Ik ga ervoor!

Het pinksterverhaal (Hand 2, 1-47)





## Simon

Voor het lager onderwijs (van 7 tot 10 jaar) en voor het buitengewoon lager onderwijs

Simon biedt telkens een thematisch dossier, een verhaal over een geloofsfiguur, originele knutselwerken en spellen, een thematisch gebed ...

Daarnaast is er ook aandacht voor andere culturen en levensbeschouwingen, zodat kinderen hun blik verruimen.

### 1. Samen één!

Het paradijsverhaal (Gn 2, 4b-24)

### 2. Op weg met de ster

Kerstverhaal (Lc 2, 1-20; Mt 2, 1-12)

### 3. Ik vergeef je

Jezus vertelt het verhaal van een vader en zijn twee zonen (Lc 15, 1-2; 11-32)

### 4. Iedereen lekker anders

De toren van Babel (Gn 11, 1-9)

## Samuel

Voor het lager onderwijs (van 10 tot 12 jaar) en voor het buitengewoon secundair onderwijs

Met Samuel werp je een blik op de wereld en komen andere culturen en levensbeschouwingen aan bod. Verder staat er telkens een geloofsfiguur centraal, net als een thematisch knutselwerk en gebed. Ook ideaal voor vormselcatechese!

### 1. Een nieuwe start

Het paradijsverhaal (Gn 2, 4b-24)

### 2. Naar de sterren reiken

Kerstverhaal (Lc 2, 1-20; Mt 2, 1-12))

### 3. Een nieuwe kans

Jezus vertelt het verhaal van een vader en zijn twee zonen (Lc 15, 1-2; 11-32; nadruk op oudste zoon)

### 4. Ik mag mezelf zijn

De toren van Babel (Gn 11, 1-9)



## LEERMIDDELEN

Inbegrepen bij het leerkrachtenabonnement:

### Vlieg je mee? I en II

Kijk- en (voor)leesboeken met grote platen van vier inspirerende Bijbelverhalen uit de magaZINES, incl. didactische suggesties. (Bij Magazines 1)

### Week na week I en II

Een kleurrijke weekkalender met grote foto's in twee delen met originele en eigentijdse gebeden die aansluiten bij het thema van je tijdschrift en het kerkelijk jaar. Met aandacht voor de andere levensbeschouwingen en voor belang-

rijke dagen in het jaar. (Versie Naomi bij Naomi Magazine 2 en 4; versie Simon/Samuel bij Simon en Samuel Magazine 2 en 4)

### Een spel rond diversiteit

Een superleuk spel om spelenderwijs vertrouwd te raken met onze diverse samenleving. (Versie Naomi bij Naomi Magazine 3; versie Simon/Samuel bij Simon en Samuel Magazine 3)



## DIDACTISCHE ONDERSTEUNING

Als leerkracht kun je genieten van ruime didactische ondersteuning. Je leerkrachtenabonnement bestaat uit:

- 4 kindertijdschriften
- 4 didactische magazines met een A3-kartonpagina met knipfiguren uit Bijbelverhalen of spel- en knutselementen
- Een leermiddel per magazine
- Extra didactische suggesties in het drieluik *Leeftocht Naomi* en *Leeftocht Simon/Samuel* om te werken rond het jaarthema *Vlieg je mee?*

## ABONNEMENTSFORMULES

- **Leerlingenabonnement Naomi of Simon of Samuel:** 4 kindertijdschriften
- **Leerkrachtenabonnement Naomi of Simon of Samuel:** 4 kindertijdschriften, 4 magazines, 4 leermiddelen, 4 Leeftochten
- **Combi-leerkrachtenabonnement Naomi én Simon én Samuel:** 12 kindertijdschriften, 8 magazines, 8 leermiddelen, 8 Leeftochten

## HOE BESTELLEN?

Surf naar [www.uitgeverijaverbode.be/magazines](http://www.uitgeverijaverbode.be/magazines) en bestel de formules naar keuze.



# CAMPAGNEMATERIAAL

## SCHEURKALENDER

Het is de eerste keer dat Missio een kalender uitgeeft. Maar het is geen nieuwe uitgave. De Missiokalender is gebaseerd op de Gerarduskalender die al meer dan 75 jaar wordt uitgegeven door Klooster Wittem, een actieve leef- en werkgemeenschap in het stukje Nederland dat zich tussen Duitsland en België in heeft gewrongen.

Het is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit!'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen (25/50/100 jaar geleden, volksgeloof, bijbelse namen, taalhumor, leugens die iedereen gelooft, uit het dagboek van een pastor, etc.).

Wij hebben ervoor gezorgd dat de informatie op de voor- en achterkant relevant en boeiend is voor de lezer in Vlaanderen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant



geven de lezer aan het begin van de dag een positief gevoel.

En tussendoor geven we ook wat informatie over de activiteiten van Missio.

De kalender kost €10 (incl. btw). De opbrengst van de kalender gaat naar de projecten die Missio in Kameroen steunt.

Technische gegevens:

- Breedte: 18,10 cm
- Lengte: 24 cm
- Dikte: 2,60 cm
- Gewicht: 0,18 kg

**DEEL JE VREUGDE**

OKTOBER 2023

MISSEMAAND



Stap mee naar Emmaüs,  
ontmoet de merkwaardige tochtgenoot  
en beleef het wonder.



**missio** BE19 0000 0421 1012

## AFFICHE

Help ons om de campagne bekend te maken bij een breed publiek. Hang affiches op plaatsen waar veel volk langskomt. Wacht niet tot 1 oktober om ze op te hangen. Je kunt er eind augustus al mee beginnen!

Afmetingen: 420 x h 594 mm

Prijs: gratis

## PLOOIFOLDER

Afmetingen:

- dichtgevouwen: 105 x 148 mm
- één keer opengevouwen: 210 x 148 mm
- twee keer opengevouwen: 420 x 148 mm

Prijs: gratis

De ploofolder bevat informatie over Kameroen, een uitnodiging om een gift te geven voor één of meerdere concrete projecten in Kameroen en een gebed. Deel de folder aan zo veel mogelijk mensen uit. Als je de folder uitdeelt tijdens de viering op missiezondag, kan je het gebed samen bidden.

**DEEL JE VREUGDE**

OKTOBER 2023

MISSEMAAND



Stap mee naar Emmaüs,  
ontmoet de merkwaardige tochtgenoot  
en beleef het wonder.

**missio**



## POSTER

Poster met het Emmaüsmozaïek van Chantal Leterme. Met QR-code die toegang geeft tot de podcast.

Afmetingen: 600 x 800 mm

Prijs: €8

## KAARTENSET

Een set van tien (post)kaarten met op elke kaart een van de negen schilderijtjes van het Emmaüsmozaïek. Op de tiende kaart staat het hele mozaïek afgebeeld. Elke kaart heeft een QR-code die toegang geeft tot een podcast.

Afmetingen: 150 x 100 mm

Aantal kaarten: 10 (in een wikkel)

Prijs: €10





## ONDERWEG

*Onderweg* is een handig gebedenboekje, dat je makkelijk met je meeneemt in je handtas of binnenzak. Het volgt de bijbelteksten uit de liturgie van de dag. Dag na dag vind je er een gebed dat daarbij aansluit. Het nodigt je uit om er stil bij te staan, een of

meerdere keren per dag. Alsof je op je tocht van 1 naar 31 oktober (net zoals de Emmaüsgangers) naar Jezus luistert, terwijl Hij onderweg voor jou de Schriften ontsluit.

Afmetingen: 105 x 148 mm

Aantal pagina's: 24

De prijs is afhankelijk van het aantal exemplaren dat je bestelt/koopt:

- €5 per boekje
- vanaf 10 exemplaren: €4 per boekje
- vanaf 20 exemplaren: €3 per boekje
- vanaf 50 exemplaren: €2,5 per boekje
- vanaf 100 exemplaren: €2 per boekje



## UITGEWERKTE EUCHARISTIEVIERING

Kant-en-klare viering, inclusief preeksuggestie, voor het weekend van missiezondag. Formaat: A4, aantal pagina's: 12.

Prijs: gratis



## EEN KRUISJE MET EEN VERHAAL

Een olijfhouten kruisje — rond als de wereldbol — met **vier inkepingen**: de vier windstreken waarin de Kerk bloeit.

In **het hart** komt alles samen: Jezus, onze trekker, Hij die ons voorgaat in alles wat we doen.

Een touw met **een parel**: omdat jij een parel bent in Gods hand, altijd met Hem verbonden.

Jij bent **uniek**, net zoals het kruisje. Het werd met de hand gemaakt door mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

Het kruisje werd door pelgrims voor jou uit **Bethlehem** meegebracht, de plaats waar alles ooit begon.

Prijs: €4

Een eenvoudig,  
betekenisvol kruisje,  
een mooi geschenk  
voor kinderen  
die gevormd worden.

Vul het onderstaande formulier in, knip de pagina uit en stuur ze op naar:

Missio België, Campagne 'Deel je vreugde', Tervuursestraat 56, 3000 Leuven.

Of bestel online via de pagina: [pmw.missio.be/deel-je-vreugde/bestel](http://pmw.missio.be/deel-je-vreugde/bestel)

Artikel	Prijs	Aantal
Scheurkalender	10,00	
Gebedenboekje 'Onderweg'		
< 10 exemplaren	5,00	
vanaf 10 exemplaren	4,00	
vanaf 20 exemplaren	3,00	
vanaf 50 exemplaren	2,50	
vanaf 100 exemplaren	2,00	
Poster mozaïek 'De Emmaüsgangers'	8,00	
Kaartenset: (9 + 1) 'De Emmaüsgangers'	10,00	
Affiche 'Deel je vreugde'	0,00	
Plooifolder 'Deel je vreugde'	0,00	
Eucharistieviering missiezondag	0,00	
Kleine gids voor de missiemaand 2023	0,00	
Olijfhouten kruisje	4,00	

### Hoe bezorgen wij u het bestelde materiaal?

- iemand komt het na afspraak ophalen in Leuven
- op de startavond
- via de post (hou rekening met verzendkosten)
- op het afhaalmoment van mijn bisdom

Vermeld hieronder uw gegevens (=adresgegevens van de contactpersoon):

De heer / mevrouw (schrappen wat niet past)

Familienaam ..... Voornaam .....

E-mailadres ..... Telefoonnummer .....

Straat + nr .....

Postcode ..... Plaatsnaam .....

Vermeld hieronder de gegevens voor de facturatie:

.....

.....

.....

.....





# KOM NAAR DE STARTAVOND

MAANDAG 25 SEPTEMBER - 20U

Centrum Eenheid  
Aarschotsesteenweg 381  
3111 Rotselaar-Wezemaal



Ook online via livestream

## Programma

- gospelkoor
- welkom door Mgr. Koen Vanhoutte
- voorstelling thema 'Deel je vreugde'
- Chantal Leterme over haar mozaïek 'De Emmaüsgangers'
- getuigenis van Marc Bilau en E.H. Marc Van Eenoo over het leven in Kameroen
- voorstelling projecten
- voorstelling campagnemateriaal

Overnachten in Centrum Eenheid is mogelijk:

- eenpersoonskamer (1 persoon): €75
- tweepersoonskamer (2 personen): €110

Ontbijt is inbegrepen.

## GRAAG VOORAF AANMELDEN

[pmw.missio.be/deel-je-vreugde/startavond](https://pmw.missio.be/deel-je-vreugde/startavond)

Om in te schatten hoeveel drankjes / hapjes we moeten klaarzetten, vragen we om je vooraf aan te melden. Ook als je online wil deelnemen. We kunnen dan wel geen drankje voor je klaarzetten 😊, maar we kunnen je wel de URL bezorgen van de site waar je de startavond online kan meemaken.



**MISSIO VZW**

Tervuursestraat 56

3000 Leuven

016/ 47 93 93

info@missio.be

www.missio.be

**steun Missio**



**BE19 0000 0421 1012**

Mededeling: KG23

*De overheid staat ons niet toe fiscale attesten uit te reiken voor financiële steun aan pastorale projecten.*