

EUCHARISTIEVIERING
MISSIEZONDAG 22/23 OKTOBER 2023



© Chantal Leterme

INLEIDING

Dit document bevat een korte duiding over het thema, praktische suggesties om de viering voor te bereiden, een preeksuggestie voor de viering in het weekend van Missiezondag op 21-22 oktober. De achtergrondinformatie over Kameroen en preeksuggestie kunt u gebruiken ter overdenking. Ook vindt u gebeden voor de viering.

U kunt dit document ook als pdf- en Wordbestand downloaden van de campagnewebsite: pmw.missio.be/deel-je-vreugde/downloads

Praktische afspraken

- Plaats **de campagnefolder** (A3-formaat) op een zichtbare plaats in de kerk (voor- en achterkant).
- Druk **het gebed van de Missiemaand** op groot formaat af en maak het ook zichtbaar. Dit gebed drukt de verbondenheid met de universele Kerk uit. Het kan na de viering langere tijd in de kerk blijven hangen. Als pdf-bestand te downloaden via onze website www.missio.be.
- Deel vóór de mis de **Missio-folder** uit aan alle gelovigen als zij de kerk binnenkomen, om hen te helpen actief deelnemen aan de viering.
- Het gebed voor de Missiemaand is afgedrukt op de folder. Bestel tijdig het gewenste aantal exemplaren, zodat het gebed tijdens de viering door de aanwezigen kan worden uitgesproken.
- Bij intredeprocessie draagt een van de misdienaars het Woord van God (Lectioarium, evangeliarium), een ander draagt een aangestoken MISSIO-kaars, een symbool van onze eenheid met onze broeders en zusters over de hele wereld.

MISSIEZONDAG EN SOLIDARITEIT WERERDWIJD: DEEL JE VREUGDE

De Missiezondag van dit jaar is de 29e zondag van de gewone tijd in het liturgisch jaar A. Deze Missiezondag drukt onze sterke verbondenheid en solidariteit uit met onze broeders en zusters over de hele wereld. We worden allemaal uitgenodigd om het thema "Deel je vreugde" in ons te laten doorklinken, vooral met de lezingen van de dag of het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24, 18-35).

Dit jaar worden wij in België bijzonder uitgedaagd door de Kerk in Kameroen, die ondanks de moeilijke tijden die zij doormaakt, niet opgeeft. De collecte voor de Missiezondag wordt overal ter wereld gehouden, ook in de parochies van Kameroen. Door dit gebaar van solidariteit en door ons gebed tijdens de Missiemaand steunen wij de vrouwen en mannen die zich in Kameroen - en elders in de wereld - inzetten voor de verkondiging van het evangelie, de interreligieuze dialoog, de vorming en de hulp aan de lokale gemeenschap.

VIERING

BEGROETING EN WELKOM DOOR DE VOORGANGER

Broeders en zusters, vandaag vieren we de Missiezondag. Wij willen in het bijzonder bidden tot de Heilige Geest opdat Hij ons zou bijstaan en ons de kracht geven om te blijven getuigen van de vreugde van het Evangelie. We willen met elkaar lief en leed delen en al onze zorgen aan de Heer voorleggen. We willen samen luisteren naar zijn Woord

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

INLEIDING

Twee mensen onderweg,
ontgoocheld en verbitterd.
Hun idealen kapot geslagen.
De dood van hun held
was een streep door hun rekening.
Alles waar ze van gedroomd hadden:
het is een grote desillusie.
Ze gaan terug naar het oude vertrouwde,
hun eigen huis en haard.
Op hun levensweg ontmoeten ze,
niets vermoedend, een vreemdeling.
Hij opent hen opnieuw de ogen,
Hij doet een nieuw vuur in hen branden.
Bij het breken van het brood
weten ze het zeker:
die vreemdeling is de Verrezen Heer.
Hij doet hen opstaan
en naar Jeruzalem teruggaan.
Een nieuwe toekomst gaat voor hen open.
'Zij herkenden Hem
aan het breken van het brood',
horen we vandaag in het evangelie.
Mensen werden getroffen door Jezus' warme woorden
en zijn gebaar van breken en delen.
Hij deelde zijn liefde en zijn leven
met wie Hij tegenkwam.
Vandaag wil Hij, zo mogen wij geloven, ook ons nabij zijn.
In tekens van brood en woorden van leven,
wil Hij zijn vriendschap van harte met ons delen.

VERGEVINGSMOMENT

Priester

Om deze viering te beginnen willen wij ons verzamelen en onze zorgen en vreugden aan God toevertrouwen.

Lector

Heer, Gij gaat met ons mee op onze levensweg,
maar wij herkennen U niet.
Naar uw Goede Boodschap luisteren we vaak niet.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, Gij spreekt ons aan in de uitgestotene en de zieke.
Gij steekt uw hand naar ons uit
in de arme die om brood vraagt.
Wij blijven er dikwijls onbewogen bij.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, Gij laat U aan ons kennen
in enthousiaste mannen en vrouwen die vol moed hun leven delen.
Maar wij laten ons door hen niet gemakkelijk raken.
Heer, ontferm U over ons.

Priester

Moge de Algoede God zich over ons ontfermen, onze fouten en tekortkomingen vergeven en ons geleiden tot nieuw en eeuwig leven. Amen

GEBED

God,
wij zijn voortdurend onderweg
op zoek naar plaatsen
waar het brood van het leven
gebroken en gedeeld wordt
en naar mensen
in wie wij Jezus kunnen ontmoeten.
Laat ons ook zelf deelgenoot worden
van het verdriet van anderen.
Laat ons luisteren
naar het verhaal van kleine mensen.
En laat onze warmte in hun binnenste
een vuurwerk van tederheid ontsteken.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Dienst van het woord Lector

Eerste lezing Uit het boek van de profeet Jesaja (Jes 45, 1.4-6)

TUSSENZANG

Tweede Lezing: Uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen (1Tes 1, 1-5b)

Halleluja

Evangelie Mt 22, 15-21 (of het verhaal van de Emmaüsgangers: Lukas 24, 13-35)

PREEK SUGGESTIE (LUKAS 24, 13-35)

Het verhaal van twee discipelen, Kleopas en zijn naamloze vriend - want hij vertegenwoordigt ieder van ons - die bedroefd zijn over de dood van Christus is prachtig om te lezen. Bedroefd, diep teleurgesteld en ontmoedigd verlaten deze twee discipelen Jeruzalem, schijnbaar zonder de bedoeling ooit terug te keren. Ze hadden gehoopt dat Jezus Israël zou redden van de Romeinse invallers, maar met de dood van hun Meester was het avontuur van Jezus ten einde. Geruchten over zijn opstanding deden de ronde, maar deze leken zo vreemd dat zij het moeilijk vonden ze te geloven. Voor hen was het voorbij. Is dit niet wat sommige mensen voelen op hun weg door het leven nadat ze de donkerste momenten van hun leven hebben doorgemaakt, nadat ze hun baan hebben verloren, nadat ze in de steek zijn gelaten, enz.: een gevoel van mislukking, een moment van totale wanhoop, zonder toekomstperspectief?

DE ONTMOETING MET DE VREEMDELING VAN EMMAUS

Terwijl Kleopas en zijn vriend wandelen en praten over de gebeurtenissen in Jeruzalem, voegt een vreemdeling zich bij hen, komt in hun gesprek en loopt met hen mee. Jezus vergezelt zijn leerlingen zonder dat zij het beseffen, hij opent de Schriften voor hen en zij zijn vervuld van vreugde. Maar pas bij het breken van het brood opent hij hun de ogen om hem te herkennen. Vanaf dat moment keren zij vol vreugde terug naar Jeruzalem om aan te kondigen dat de Heer leeft, dat alles nog niet af is! Het is eerder het begin. Hun verdriet en ontmoediging veranderen in vreugde en een brandend verlangen om dit goede nieuws te verkondigen, wat hen opent voor een missionair perspectief.

DEEL JE VREUGDE.... DEEL JE LEVEN

De zendingsreis van de Emmaüsgangers beschrijft de reis van ieder van ons die geconfronteerd wordt met twijfels en ontmoedigingen. Wanneer onze gezichten verdrietig en vermoeid worden en onze reis hopeloos lijkt, komt Jezus naast ons lopen, maar de veelheid van de zorgen van het leven en de zwakte van ons geloof verhinderen dat ons hart hem ziet. Maar de nabijheid van de Heer is vooral sterker in tijden van beproeving door onrecht, oorlogen, misbruik van allerlei aard, onbegrip of structurele onverschilligheid voor onze ellende, enz. Op dat moment wordt de verleiding groter om te breken met de Kerk, om weg te gaan van Jeruzalem. Het kan zelfs gebeuren dat we denken dat het afgelopen is. Maar paus Franciscus benadrukt: "de Verrezen Heer is dicht bij zijn missionaire leerlingen, en Hij loopt naast hen, vooral wanneer zij zich verloren voelen, ontmoedigd, bang voor het mysterie van de ongerechtigheid dat hen omringt en hen wil verstikken". (Boodschap voor de 97e Missiezondag).

Onze wereld heeft behoefte aan moedige mannen en vrouwen vol innerlijke vreugde die, zoals de eerste lezing benadrukt, durven te bevestigen dat de Heer er is, aanwezig, "boven alles" en dat, wat ons ook overkomt, de levende Jezus naast ons loopt zonder dat we het altijd beseffen. Hij, Jezus, verandert onze donkere nachten in heldere dagen, onze wegen van verdriet, ontmoediging en wanhoop in wegen van leven, hoop en delen. En hij zegt: "Doe dit ter nagedachtenis aan mij"!

VERENIGD MET ONZE BROEDERS EN ZUSTERS IN KAMEROEN EN IN DE WERELD

Tijdens deze viering bidden wij voor onze broeders en zusters in Kameroen die, ondanks de moeilijke tijden die zij doormaken, getuigen van deze nabijheid tot de Heer en de vreugde die zij daaruit putten. Dit is het geval van Zuster Caroline Acha, van de Congregatie van de Zusters van de Heilige Theresia. Sinds tien jaar wordt Kameroen geconfronteerd met enorme humanitaire problemen in het noorden van het land en in het noordwesten, zuidwesten en oosten. De kerkgemeenschap gaat al tien jaar gebukt onder gewapende conflicten, die de vredes- en verzoeningsprojecten aantasten. Zr. Caroline geeft ons dit getuigenis: "Met de huidige crises in ons land doen we veel om ontheemden te ondersteunen. Zo begeleiden we momenteel meer dan 85 meisjes, waarvan sommigen verkracht en zwanger zijn geraakt en de school hebben verlaten omdat ze voor deze kinderen moesten zorgen. Deze meisjes lijden psychologisch onder de afwijzing van hun familie, omdat sommige ouders, teleurgesteld en beschaamd over de zwangerschap van hun dochter, hebben geweigerd de verantwoordelijkheid daarvoor op zich te nemen, zodat de meisjes in de

steek zijn gelaten. Velen van hen hebben zelfs geprobeerd zelfmoord te plegen....Momenteel denkt de congregatie aan een dagcentrum waar we de baby's kunnen onderbrengen terwijl hun moeders studeren of vaardigheden leren terwijl hun kinderen worden verzorgd. Maar we kunnen alleen rekenen op de steun van onze broeders en zusters over de hele wereld. Een dergelijke context vereist moed om de bevrijdende boodschap, de boodschap van vreugde, te delen en door te geven! Help ons om deze verlaten levens te redden, om hen de lang vergeten glimlach terug te geven in de uithoeken van het lijden.

Een dergelijk getuigenis laat ons zonder woorden. Het nodigt ons veeleer uit tot actie, tot het delen en ondersteunen van deze getuigen van de vreugde van het Evangelie. Moge deze maand van de universele missie van de Kerk ons helpen om de band die ons verbindt met onze broeders en zusters in het geloof, namelijk de vreugde van het geloven, opnieuw te ontdekken en te delen in woord en daad, want een gedeelde vreugde is een dubbele vreugde. Deel uw vreugde: mijn missie, uw missie!

Als de Kerk in de hele wereld bestaat, dan is dat dankzij al die vrouwen en mannen die zich niet laten ontmoedigen door beproevingen, maar de levengevende aanwezigheid van Christus in hun leven erkennen en daarvan getuigen door de gave van hun leven. Hen steunen is met hen meegaan op missie!

GELOOFSBELIJDENIS

VOORBEDEN

Celebrant

Op deze missiezondag worden wij ons bewust van Christus' oproep om getuigen te worden van de vreugde van zijn Evangelie. Laten we onze ogen op Hem richten en bidden voor al onze broeders en zusters dat de vreugde van het Evangelie hen mag bereiken:

Lector

Wij bidden voor de vrouwen en mannen in Kameroen en overal ter wereld die gehoor geven aan uw oproep en zich ten dienste stellen van uw Kerk. Wij vragen u om de moed om naar de periferie te gaan. Laten we bidden.

We bidden voor gezinnen die geconfronteerd zijn met ziekte, oorlog of verlies van inkomen. We vragen U om de moed om met hen te delen. Laten we bidden.

Wij bidden voor onze gemeenschappen, die hun houvast dreigen te verliezen in de moeilijke tijden die de wereld doormaakt. We vragen om de moed om op uw woord te vertrouwen. Laten we bidden.

De materiële en geestelijke crises in onze wereld veroorzaken diepe wanhoop, vooral onder jongeren. Dat iedereen vreugdevolle hoop mag vinden in Christus en daarvan weet te getuigen in zijn of haar omgeving. Laten we bidden.

U die leven gaf aan de doden, schenk eeuwig leven aan onze overleden broeders en zusters, wij bidden u vandaag speciaal voor N... Ontvang hen in uw vrede en vreugde.

Priester

Liefdevolle God,

blijf ons nabij

wanneer wij, naar het voorbeeld van uw Zoon Jezus,

ons leven breken en delen voor de anderen.

Dat vragen wij U door Jezus, onze Broeder en Tochtgenoot. Amen.

AANKONDIGING VAN DE COLLECTE

De collecte van missiezondag is de grootste solidariteitsactie van katholieken wereldwijd. Meer dan honderddertig Missio-organisaties op alle continenten zamelen giften in voor het pastorale en sociale werk van de Kerk in de 1500 armste bisdommen. Zo maken gelovigen overal ter wereld een gebaar van hoop voor de minstbedeelden in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oceanië. Uw gift aan het solidariteitsfonds van de Universele Kerk heeft een ongelooflijk positief effect omdat ze daar wordt geïnvesteerd waar de nood het hoogst is.

Dank u dat u zich aansluit bij de gelovigen uit de hele wereld die door hun donaties helpen hoop en een betere toekomst te bieden!

GEBED OVER DE GAVEN

God en Vader,

uw Zoon gebruikte brood en wijn

om ons duidelijk te maken

dat Hij zijn leven voorgoed

met ons wilde delen.

Neem dit brood en deze wijn van ons aan als teken

dat ook wij ons leven in zijn geest

willen delen met elkaar.

Amen.

EUCHARISTISCH GEBED

SANCTUS

ONZE VADER

Als de zon ondergaat en het duister wordt,
als we ontgoocheld zijn en geen hoop meer hebben,
ook dan blijft God ons nabij.

Ook dan mogen wij bidden met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:

.....

COMMUNIE

COMMUNIELIED

BEZINNING

Heer, leer mij de dingen te zien
die ik te doen heb,
zonder de mensen te vergeten
die ik moet beminnen,
zonder de dingen te vergeten die ik moet doen.
Leer mij de echte noden van de mensen zien.
Het valt me moeilijk
niet te willen in de plaats van de anderen,
niet te antwoorden in de plaats van de anderen,
niet te beslissen in de plaats van de anderen.
Het valt me moeilijk, Heer,
mijn eigen wensen niet te nemen
voor deze van de anderen,
en de wensen van de anderen te begrijpen
wanneer zij anders zijn dan de mijne.
Heer, leer mij zien
wat Gij verwacht dat ik voor de anderen doe.
Versterk in mij die diepste overtuiging:
men kan de mens niet het geluk geven als hij niet wil.
Heer, leer mij
de dingen te doen vanuit de liefde voor de mensen.
Leer mij de mensen te beminnen
en alleen mijn vreugde te vinden
in mijn inzet voor hen,
zodat zij weten dat Gij alleen, Heer,
liefde zijt.

Norbert Ségard

Uit: Gods Naam...mogelijk. Dag na dag grenzeloos bidden, Missio, 1994.

Slotgebed

Heer, Jezus Christus,
Gij gaat met ons mee op weg
en in het breken van het brood
hebben wij U herkend.
Wij bidden U:
blijf bij ons, ook als het avond wordt.
Mogen wij met U door het leven gaan
en eenmaal delen in uw heerlijkheid.

Amen.

Na dit gebed nodigt de celebrant de gelovigen uit om samen het Gebed van de Universele Missiemaand 2023 te bidden. Het staat op de Missio-folder die u bij aankomst in de kerk ontvangt.

Gebed missiemaand 2023

God, onze Vader,
uw Zoon heeft ons zijn missie toevertrouwd.

Kijk naar ons.
We zijn als de Emmaüsgangers:
mannen en vrouwen
die het soms moeilijk hebben,
mensen met twijfels, met moeilijke dagen.
Onze zorgen en onze vreugde
vertrouwen we U toe.

Ga met ons mee op de weg van het leven.
Luister naar onze zorgen, onze vreugde.
Open ons hart voor uw Woord,
doe ook ons hart branden.

Kom aan onze tafel zitten,
open onze ogen om U te herkennen
in het breken van het brood
en in het delen van ons leven.

Vol vreugde zullen we dan opstaan
om uw liefde aan onze wereld te openbaren.

Amen.

ZENDING EN ZEGEN

Laten we samen met onze reisgenoten,
op weg gaan om te getuigen van de Verrezen Heer.
Bemoedig elkaar
en wij mogen daarbij verzekerd zijn van Gods zegen!
De Heer zal bij u zijn!
De Heer zal u bewaren!
Zegene u allen Hij die is
† Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

