

Doe een gift

De overheid staat ons niet toe
fiscale attesten uit te reiken voor
financiële steun aan pastorale projecten.



BE19 0000 0421 1012

Mededeling: WMD23

MISSIO

Tervuursestraat 56 • 3000 Leuven

God, onze Vader,
uw Zoon heeft ons zijn missie toevertrouwd.

Kijk naar ons.
We zijn als de Emmaüsgangers:
mannen en vrouwen
die het soms moeilijk hebben,
mensen met twijfels, met moeilijke dagen.
Onze zorgen en onze vreugde
vertrouwen we U toe.

Ga met ons mee op de weg van het leven.
Luister naar onze zorgen, onze vreugde.
Open ons hart voor uw Woord,
doe ook ons hart branden.

Kom aan onze tafel zitten,
open onze ogen om U te herkennen
in het breken van het brood
en in het delen van ons leven.

Vol vreugde zullen we dan opstaan
om uw liefde aan onze wereld te openbaren.

Amen.

Théogène Havugimana

DEEL JE VREUGDE



OKTOBER 2023

MISSIEMAAND

© Chantal Leterme

Stap mee naar Emmaüs,
ontmoet de merkwaardige tochtgenoot
en **beleef** het wonder.

missio

missio

Wist je dat je miljoenen zussen en broers hebt? Dat is toch fantastisch, niet? Gewoon omdat je gedoopt bent! Want door je doop heb je dezelfde Vader als al die andere mensen verspreid over heel de wereld.

Denk je wel eens aan die broers en zussen? Vraag je je af hoe zij het maken?

Missio helpt je om als een hechte familie samen te leven, om op vraag van de paus hulp te bieden bij de uitdagingen waar parochies en grotere pastorale zones over heel de wereld mee geconfronteerd worden. Van de opvang van straatkinderen in Zuid-Amerika, de zorg voor tienermoeders in Afrika tot de vorming van leken en priesters in Azië, je kan er dankzij Missio mee je schouders onder zetten.

Zo werk je mee aan de grote droom van een familie die zo sterk aan mekaar hangt dat anderen zich spontaan aansluiten.

016 47 93 93 • www.missio.be • info@missio.be



VERBONDEN MET KAMEROEN

Kameroen ligt in Midden-Afrika (zie kaart). Er leven meer dan 240 etnische groepen, elk met zijn eigen taal. Een echte multiculturele samenleving.

Het land verkeert in een diepe economische crisis door conflicten in het westen, door terreuracties van de radicaal islamitische organisatie *Boko Haram* in het noorden en door vluchtelingenstromen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek in het oosten. Kameroen heeft een nijpend tekort aan brandstof, gas, tarwe en bouwmaterialen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Het zijn dan ook harde tijden voor de Kerk in Kameroen. Materiële hulp is nodig voor de vorming van priesters en leken, voor de verspreiding van het geloof in gebieden waar het onrustig en onveilig is en voor de opvang van kinderen die slachtoffer zijn van het geweld en van de politiek-economische crisis.

Centre Bakhita: Opvangcentrum voor straatkinderen

Mgr. Emmanuel Dassi Youfang, bisschop van Bafia, vraagt uw financiële steun voor de opvang van straatkinderen.



Het gaat om kinderen die alleen door het leven moeten na de scheiding of het overlijden van hun ouders of omwille van grote armoede. Ze lopen het risico om vroegtijdig in de criminaliteit terecht te komen en in de gevangenis te belanden. Het is geen toeval dat de gevangenis in Bafia vol jongeren zit.

De plannen voor de oprichting van een opvangcentrum zijn goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken. Er is ook al een gebouw, maar dat staat sinds 1997 leeg.

Help jij mee om de renovatie van het gebouw te financieren? Met uw gift krijgen de straatkinderen in Bafia een plaats waar ze eindelijk kunnen thuis komen. Doe een overschrijving met mededeling: WMD23-1

Levensonderhoud voor tienermoeders

Tienermoeders vormen een van meest schrijnende problemen in Kameroen. Eén op de drie meisjes raakt zwanger voor haar achttiende verjaardag. Zelfs voor hun bevalling worden ze vaak al aan hun lot overgelaten.



In de Engelstalige bisdommen van de regio's Noord-West en Zuid-West werden verschillende projecten opgestart om deze jonge meisjes op te vangen en

te begeleiden. Er is geld nodig voor:

- de aankoop van voedsel en kleding
- het toedienen van medische zorgen voor zowel moeder als kind
- een beroepsopleiding
- microfinanciering voor de opstart van een eigen zaak

Help deze meisjes om zelf voor hun kind te zorgen. Steun dit project. Doe een overschrijving met de mededeling: WMD23-2.

Seminaries en kleinseminaries

Zoals elk jaar engageert Missio België zich om de vorming van priesters in het campagneland te helpen financieren. Om je een idee te geven van de noden, nemen we je mee naar het Propedeutisch Seminarie Sint-Franciscus van Assisi in Nden (bisdom Yaoundé):



- de seminaristen verblijven in gerestaureerde gebouwen die de nodige sanitaire voorzieningen missen
- het seminarie is niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Het heeft wel een generator, maar die kan slechts enkele uren per dag draaien.
- er werden een aantal activiteiten ontwikkeld om de werking van het seminarie te financieren, maar die volstaan niet om in het levensonderhoud van de seminaristen te voorzien

Geef de Kerk een toekomst. Steun de vorming van priesters in Kameroen. Geef je gift met de mededeling: WMD23-3.