

Noveen



Pauline Jaricot

° 22—07—1799

† 09—01—1862

Bx 22—05—2022

Dag 1 : Geboorte en jeugd

Pauline werd op 22 juli 1799 in Lyon geboren in een rijke familie. De context is niet vanzelfsprekend. We zijn tien jaar na de Franse Revolutie en de Kerk is nog niet hersteld van de terreur van de Conventie. Zoals in de Vendée, was de stad Lyon het toneel van vervolging van katholieken.

Pauline wordt gedoopt door een weerbarstige priester, trouw aan Rome en aan Christus, en zij ziet haar ouders dagelijks om 4 uur 's ochtends de heilige Mis bijwonen. Toch laat de jonge Jaricot zich verleiden door het comfort en de geneugten van de wereld.

God had mij een oprecht hart gegeven, goed en gemakkelijk tot vroomheid aan te zetten. Hij had in dit hart, nog jong, de liefde voor zijn geboden gegrift en Hij zorgde ervoor dat mensen zich aangetrokken voelden tot boetedoening...

Uitdaging van de dag

Om Christus te volgen moeten we nederig onze fouten erkennen. We doen dat tijdens de mis en de Kerk vraagt ons minstens jaarlijks te biechten. Vandaag nodigen wij u uit om iets goeds te doen, in uw eigen hart te kijken en te biechten.

Gemeenschappelijk gebed voor de heiligverklaring van Pauline Jaricot

Heer,
U inspireerde Pauline-Marie Jaricot
om de verspreiding van het geloof
en de Levende Rozenkrans te grondvesten,
evenals haar totale inzet voor de werkende wereld.
Vervaardig u om de dag te bespoedigen
waarop de Kerk
de heiligheid van haar leven zal kunnen vieren.
Laat haar voorbeeld er toe leiden
dat meer christenen zichzelf uitdagen.
Dank voor het Evangelie,
zodat de mannen en vrouwen van onze tijd
en alle volkeren Uw oneindige Liefde ontdekken,
gemanifesteerd in Jezus Christus, onze Heer,
die eeuwenlang met U leeft en regeert
in de eenheid van de Heilige Geest.
Amen.

Dag 2: De bekering

Op 17-jarige leeftijd werd Pauline Jaricot tijdens een mis in Saint Nizier gefascineerd door de liefde en barmhartigheid van Christus. Terwijl pater Wurtz preekt over ijdelheid, begrijpt Pauline dat ze haar hele leven aan de Heer moet geven. Ze vraagt of ze pater Wurtz vlak na de mis kan zien om te biechten en neemt het vaste besluit om haar hele leven op Jezus te richten.

Als ze thuiskomt, geeft ze al haar jurken weg en kleedt ze zich als een werkster. Dit jeugdige radicalisme zou ons aan het lachen kunnen brengen, had het niet lang geduurd, maar Pauline stierf op 62-jarige leeftijd in een ijzeren bed, gekleed als arbeidster en zelfs armer dan de gemiddelde arbeider.

Ah! Het is klaar, oh mijn God! Je hebt mij overwonnen, het moment van mijn wanhoop wordt omgezet in bekering. Ik zal opstaan, zei ik toen, en aangezien het centrum van mijn vrede voor tijd en eeuwigheid alleen in God ligt, zal ik mezelf aan zijn voeten werpen.

Ik begrijp dat het naleven van Gods wil mij alleen maar echt gelukkig kan maken en dat de wereld, haar deugden en haar hartstochten er alleen maar op berekend zijn om mijn eenvoudig hart uit te drogen, uit te putten en te vermoeien.

Uitdaging van de dag

Wij stellen voor dat u nadenkt over het begin van het evangelie van Lucas, over de kindertijd van Onze Heer, om de ware armoede waaraan Pauline Jaricot gehecht was, te herontdekken.



Dag 3: Toewijding aan God

Na haar bekering wijdde Pauline Jaricot zich volledig aan God en legde een gelofte van zuiverheid af in de kapel van Fourvière aan de voet van de Notre-Dame. Ze woont introductiesessies in religieuze gemeenschappen bij om te zien of dit leven voor haar is gemaakt. Maar nee, **haar klooster zal de wereld zijn**.

Pauline besluit een groep op te richten met andere vrouwen die zij noemde: "De herstellende van het weinig gekende en verachte Hart van Jezus". Ze brengt haar dagen in stilte door of werkt aan de verkondiging van het heilig evangelie.

Ik zal eeuwenlang bij U zijn (tot het einde der tijden). Waarom denken we er niet over na? We hebben de Verlosser in ons midden aanwezig om ons te verdedigen tegen al het kwaad. Dus laten we tegen Hem zeggen in het uur van dreigend onheil: "Meester, red ons, want we dreigen te vergaan!" (...) Ik zie het Hart van Jezus Christus en in dit Hart, oneindig meer genade, liefde en kracht dan er onrecht op aarde is... Daarom hoop ik, tegen alle hoop in, dat er betere dagen komen voor deze wereld, op voorspraak van Maria die zo van ons houdt...

Uitdaging van de dag

Het spiritueel leven van Pauline is deels mariaal. De Heer heeft ons aan Maria toevertrouwd zodat wij Hem beter kunnen ontvangen. Zij kan ons hart voorbereiden. Daarom nodigen wij u vandaag uit om het gebed van toewijding aan Jezus uit te spreken door de handen van Maria van Saint Louis-Marie Grignion de Montfort:

Ik kies U vandaag,
in aanwezigheid van het hele hemelse hof,
voor mijn Moeder en mijn Koningin.
Ik lever aan U en wijd, als dienaar,
mijn lichaam en mijn ziel,
mijn innerlijke en uiterlijke goederen,
en de waarde van mijn vroegere,
huidige en toekomstige goede daden, toe,
waardoor U een volledig en volwaardig recht krijgt
om over mij te beschikken
en over alles wat mij toebehoort,
zonder uitzondering,
naar uw welbehagen,
tot meerdere glorie van God,
in tijd en eeuwigheid.

Dag 4: Het werk van de verspreiding van het geloof

Pauline Jaricot wil het gebod van Jezus opvolgen: "Ga op weg naar alle volken, maak hen tot leerlingen en doop hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de heilige Geest." Zo wilde zij, samen met haar broer Phileas, missionaris worden.

Ze is gepassioneerd door het verhaal van priesters die naar alle landen van de wereld gaan om het evangelie van Christus te verkondigen. Deze mannen weten dat ze jong zullen sterven, dat ze hun families nooit meer zullen zien en toch vertrekken ze omdat de redding van zielen meer waard is dan hun eigen leven. Pauline wil hen helpen en bidt in het geheim tot aan de gezegende avond, terwijl haar ouders kaart spelen, ze "haar plan" ontvouwt.

Het idee is eenvoudig: vorm groepen van 10 mensen, roep hen ook op om andere groepen te stichten, tot duizend, vraag elk van hen één cent opzij te leggen en bezorg het ingezamelde bedrag aan de missies.

O Jezus, Verlosser van de zielen, ik ben niets anders dan stof, en ondanks dit zal ik proberen te zeggen hoe zichtbaar en bewonderenswaardig uw goedheid en barmhartigheid zijn in dit werk van de verspreiding van het geloof!

Dit is het werk van uw naastenliefde, Heer! U was het die alles voorbereidde en deed. Vanuit de hemel hebt U uw blik geworpen op wat U hier beneden het kleinste vond, om het tot een instrument van Uw Voorzienigheid te maken, tot eer en glorie van U. Amen.

Uitdaging van de dag

De zalige Pauline Jaricot heeft nooit op middelen bezuinigd om Christus te verkondigen en het evangelie over de hele wereld te verspreiden.

Haar werk gaat vandaag de dag nog steeds door in Missio - de Pauselijke Missiewerken - met het doel een missionaire geest bij de gelovigen op te wekken en hen uit te nodigen tot gebed en delen.

Wij stellen u voor om missionarissen, zendelingen te zoeken die het Goede Nieuws in de meest achtergestelde landen bekendmaken en voor hen te bidden.

Dag 5: Christus aankondigen

De rode draad in het leven van Pauline Jaricot is de expliciete verkondiging van het Evangelie. De zalige Pauline engageerde zich niet alleen uit menslievendheid of solidariteit met de armen. Ze deed er alles aan om haar naaste een boost te geven met als doel het Goede Nieuws te verkondigen, de enige echte rijkdom die een mens echt nodig heeft.

Ik had in het Evangelie gelezen dat het dienen van de armen, de zieken, de lijdenden hetzelfde is als het dienen van Jezus Christus zelf...

Jij was het, mijn God, beminnelijke vriend, die mij naar het ziekenhuis bracht, die mij naar arme mensen liet kijken, dierbaar als broers en zussen, en mij hun wonden liet zien, die veel kostbaarder zijn dan al mijn juwelen, alle dagen die ik heb... De genegenheid die ik aan ongelukkigen en eenzamen schonk, waardoor ik hun hart opende voor vertrouwen, stelde mij in staat alle verwoestingen te zien die onwetendheid en hartstochten aanrichten op de zwakke mensheid... Ook ik kon enkel nog rust vinden door me in te zetten voor de bekering van zondaars.

Uitdaging van de dag

Om nog verder te gaan en uit onze comfortzone te komen, nodigen wij u vandaag uit om mensen te ontmoeten die dakloos zijn of in grote materiële armoede verkeren. Dit kan gedaan worden als onderdeel van hulp of ondersteuning georganiseerd door uw parochie of een andere beweging.



Dag 6: De Levende Rozenkrans

De zalige Pauline-Marie Jaricot heeft een grote toewijding tot de heilige Maagd en dit vertrouwen betekent dat zij de eerste zal zijn (vóór de wonderbaarlijke medailles) die in zeer grote aantallen medailles zal produceren om ze aan iedereen aan te bieden en alle mensen in het hart van Maria te plaatsen.

Ze had zelfs de volgende inscriptie laten aanbrengen op het fronton boven de deuren van het huis van Lorette (een huis in Lyon waar Pauline dertig jaar heeft gewoond): "Maria werd zonder zonde ontvangen".

Tegelijkertijd wil Pauline Jaricot, omdat ze de toegang tot de Mariadevotie wil vereenvoudigen, zich voorstellen wat we 'een kleine manier' kunnen noemen om de rozenkrans makkelijker te bidden. Het idee is eenvoudig, zoals altijd bij Pauline: ze brengt vijftien mensen samen aan wie ze een mysterie van de rozenkrans toevertrouwt, die tesamen uiteindelijk een rozenkrans vormen.

Het was iets om deze praktijk voor de menigte gemakkelijk te maken. Het was iets anders om mensen die niet konden mediteren zover te krijgen dat ze zich in de tijd die nodig was om een Onzevader, tien Weesgegroeitjes en een Gloria Patri (Eer aan de Vader) te zeggen, een van de mysteries van de goddelijke Verlosser en van heilige Moeder. Ze rekende op de genade van de Zoon en op de voorspraak van Maria om de harten te boeien en ze beetje bij beetje de geloofswaarheden te laten proeven. De blik van deze harten op een van de mysteries van het leven van de Heer gedurende één minuut kwam neer op maandelijks een half uur meditatie voor de goddelijke Jezus, naar wie we niet kunnen kijken zonder dat de aarde door het menselijk hart verhit raakt, tot leven komt en enkele vruchten van verlossing voortbrengt. Dit is een van de elementen van de Levende Rozenkrans.

Uitdaging van de dag

Wij nodigen u vandaag uit om 4 mensen te vinden om samen de rozenkrans te bidden (of nog beter om met 20 mensen de volledige rozenkrans te bidden).



Dag 7: Martelaarschap

We kunnen het leven van de zalige Pauline Jaricot niet echt begrijpen zonder de kwestie van het martelaarschap ter sprake te brengen. Pauline verlangt ernaar haar leven te geven voor de Heer. Ze wil hem volgen tot het punt waarop ze haar eigen leven geeft, zoals Blandine haar leven gaf in het amfiteater van de Drie Galliërs in Lyon in het jaar 177. Ze begrijpt beetje bij beetje dat katholieken tot twee soorten martelaarschap geroepen zijn (wat niet alleen betekent marteling maar ook getuigenis): de ene is snel, bloederig, wreed zoals in de arena's of op andere plaatsen, de andere is een langdurig martelaarschap... Martelaarschap van het dagelijks leven, waarbij je beetje bij beetje in jezelf moet sterven, dag na dag, wat in strijd is met de wil van God.

Ik zegen u, mijn God, omdat u mij hebt uitgekozen om te lijden. Ik wil alles, ik accepteer alles en vraag slechts drie dingen van je: de triomf van de Kerk, de redding van Frankrijk en het behoud van het geloof in al zijn zuiverheid voor mijn geliefde stad Lyon.

Pauline Jaricot

Uitdaging van de dag

Pauline Jaricot was ontroerd door het verhaal van de martelaren en haar huis in Lorette in Lyon werd door de Voorzienigheid gebouwd aan de oude Romeinse weg waar de martelaren in het jaar 177 voorbijkwamen.

In 2023 gaven 1 bisschop, 8 priesters, 2 niet-priester religieuzen, 1 seminarist, 1 novice en 7 leken hun leven om het evangelie van Jezus te verkondigen.

Laten we voor hen en voor alle vervolgde christenen bidden voor hun geloof over de hele wereld!



Om beter te begrijpen wat martelaarschap betekent, adviseren we deze kleine meditatie van paus Franciscus:

OCHTENDMEDITATIE IN DE KAPEL VAN DE HUIS VAN SINTE-MARTHA

Dinsdag 4 maart 2014

De vervolging van christenen is geen feit dat tot het verleden behoort, tot de oorsprong van het christendom. Dit is tegenwoordig een trieste realiteit. Er zijn zelfs "meer martelaren vandaag de dag dan in de begindagen van de Kerk". Dit is de overtuiging van paus Franciscus, die ons vroeg na te denken over het getuigenis van broeders en zusters in het geloof. Maar, zo herinnerde de paus zich, Jezus had ons gewaarschuwd: Hem volgen betekent genieten van zijn vrijgevigheid, maar ook "vervolgingen ondergaan in Zijn naam", zoals Marcus schrijft in de passage uit het Evangelie die door de liturgie wordt voorgesteld (10, 28-31). Vervolging, zo verduidelijkte de paus, is daarom een van de zaligsprekingen. Tot het punt dat "de leerlingen, onmiddellijk na de komst van de heilige Geest, begonnen te prediken en de vervolgingen begonnen. Petrus werd gevangengezet, Stefanus getuigde tot de dood, net als Jezus, vanwege valse getuigen. Toen waren er nog veel meer getuigen, tot vandaag. Het kruis bevindt zich altijd op de christelijke weg."

Zeker, vervolgde paus Franciscus, zouden we zoveel religieuze mannen en vrouwen kunnen hebben, "zoveel moeders, zoveel vaders, zoveel broeders in de Kerk, in de christelijke gemeenschap. En dat is prachtig. Maar er zal nog steeds vervolging plaatsvinden, omdat de wereld de goddelijkheid van Christus niet verdraagt, de verkondiging van het Evangelie en de zaligsprekingen niet tolereert." Juist daaruit komt de vervolging voort, die ook via woorden en laster verloopt. Dit is wat er in de eerste eeuwen met de christenen gebeurde, die te lijden hadden onder laster en in de gevangenis zaten. "Maar we vergeten snel. Laten we denken aan de vele christenen die zestig jaar geleden werden opgesloten in de kampen, in de gevangnissen van de nazi's, van de communisten: een groot aantal, alleen maar omdat ze christenen waren." En dit is wat er 'ook vandaag de dag' gebeurt, beklemtoont hij, ondanks onze overtuiging dat we een ander beschavingsniveau en een meer volwassen cultuur hebben bereikt.

"Ik zeg u dat er vandaag de dag meer martelaren zijn dan in de begindagen van de Kerk." Veel van onze broeders en zusters getuigen van Jezus en worden vervolgd. Ze worden veroordeeld omdat ze een Bijbel bezitten. Ze kunnen het kruis teken niet dragen. Dit is 'de weg van Jezus'. Maar het is een vreugdevol pad, omdat de Heer ons nooit meer laat verdragen dan we kunnen verdragen.'

"We denken ook aan de vele broeders en zusters die vandaag de dag niet samen kunnen bidden omdat ze vervolgd worden, ze kunnen geen Evangelieboek of Bijbel hebben omdat ze vervolgd worden. Wij denken aan onze broeders en zusters die niet naar de mis kunnen gaan omdat het verboden is. Hoe vaak komt er niet in het geheim een priester bij hen langs die doet alsof hij aan tafel zit en thee drinkt, terwijl ze in het geheim de mis vieren. Het gebeurt vandaag."

Vandaar de laatste uitnodiging: "Laten we nadenken: ben ik klaar om het kruis te dragen zoals Jezus? Om vervolging te doorstaan om van Jezus te getuigen, zoals onze broeders en zusters doen die vandaag de dag vernederd en vervolgd worden? Deze gedachte zal ons allemaal goed doen."

(L'Osservatore Romano, weekeditie nr. 11 van 13 maart 2014)

Dag 8: De heilige pastoor van Ars

Na het mislukken van de Rustrel-fabriek begint het lange martelaarschap van Pauline Jaricot, dat haar tot aan haar dood in armoede zal storten. Gelukkig voor haar bezocht de heilige pastoor van Ars haar en vergezelde haar tijdens deze moeilijke periode. Ze kent de heilige Jean-Marie Vianney al sinds ze klein was en haar ziel, gericht op God, raakt de priester. Hij is het die Pauline Maria Dubouis zal toevertrouwen, zodat zij als een moeder voor haar kan zorgen.



En het is uiteindelijk Maria die Pauline Jaricot zal vergezellen tijdens de lange uren van lijden en eenzaamheid. Maria Dubouis zal getuige zijn van de heiligheid van Pauline en zal vragen om haar hart na haar dood in een reliekschrijn te bewaren. We kunnen zeggen dat Maria Dubouis, dankzij de pastoor van Ars, de eerste was die tot Pauline als heilige bad.

Tijdens de laatste ontmoeting tussen de pastoor van Ars en Pauline Jaricot bood de heilige Jean-Marie Vianney haar een kruis aan en zei tegen haar: "Mijn zuster, wat op dit kruis staat zal uw motto zijn. En aan het kruis, dat nu in de kamer van Pauline bij Lorette thuis staat, kunnen we lezen: 'God alleen als getuige, Jezus Christus als model, Maria als steun en dan niets... niets... dan liefde en opoffering.' Eigenliefde fluistert, maar met zachte stem zeg ik tegen hem: de hemel is de prijs."

Verzonken in het verlangen om lief te hebben en vertederd door de liefde van Jezus Christus, hield ik niet langer van iets dat niet tot mij sprak over zijn Liefde. Welke banden ik ook op aarde had, ze waren onverschillig voor mij en zelfs ondraaglijk als de goddelijke Liefde ze niet opnieuw met elkaar verbond. Terwijl de eerste vreemdeling die kwam, op voorwaarde dat hij wist hoe hij mijn Liefde moest liefhebben, de meest liefdevolle broeder in mijn hart werd, mijn zussen, mijn vrienden... en ik hield van Jezus Christus in elkeen die wist hoe ze van Hem moesten houden.

Uitdaging van de dag

Vandaag nodigen wij u uit om iemand die lijdt of in grote eenzaamheid verkeert, nabij te zijn.

Dag 9: De Eucharistie

We moeten eindigen met wat het belangrijkste was in het leven van de zalige Pauline Jaricot: de Eucharistie. Uren, dag en nacht, brengt zij door met het aanbidden van haar Verlosser en haar God in de gewijde hostie. Ze leert alles aan de voet van het tabernakel en herkent haar Verlosser in de heilige Hostie. Ze hoort hem, houdt van hem, praat met hem en wordt nooit moe om hem te bezoeken.

Beminnelijk Hart van Jezus, U bent het principe van de goddelijke Eucharistie, net zoals U de zetel van Jezus' lichamelijke leven was, bent U ook de bron van zijn sacramentele bestaan. Voordat het kostbare bloed dat ons verlostte, werd vergoten, ontving het warmte en beweging in U. En aangezien het aan het kruis stroomde, stroomt het door U over onze zielen om ze te zuiveren, te sterken en te behouden in het leven van de genade. Ja, het bloed van Jezus wordt over onze zielen vergoten, omdat U de essentie bent van de genegenheid van de Mens-God, de troon van barmhartigheid, de haard van zijn liefde, de bron van zijn naastenliefde (...) Heer Jezus, hierdoor Sacrament, U hebt het middel gevonden om de mens zo intiem met U te verenigen door Één met hem te worden. Uw Hart wordt de kern van zijn spirituele leven, zoals zijn eigen hart de kern van zijn tijdelijke leven is...

Uitdaging van de dag

Wij stellen voor dat u, zoals de zalige Pauline Jaricot, tot aanbidding gaat en Jezus om de genade vraagt om ons te laten zien wat Hij voor ons wil. Welke plannen wil Hij dat wij opzetten om Zijn Goede Nieuws te helpen verspreiden?



Draag zorg voor je Kerk

en doe een gift
voor de projecten van
[www. **MISSIO** .be](http://www.MISSIO.be)

Tervuursestraat 56
3000 Leuven
Belgium
BE19 0000 0421 1012

Gemeenschappelijk gebed voor de heiligverklaring van Pauline Jaricot



Heer,
U inspireerde Pauline-Marie Jaricot
om de verspreiding van het geloof
en de Levende Rozenkrans te grondvesten,
evenals haar totale inzet voor de werkende wereld.
Vervaardig u om de dag te bespoedigen
waarop de Kerk
de heiligheid van haar leven zal kunnen vieren.
Laat haar voorbeeld er toe leiden
dat meer christenen zichzelf uitdagen.
Dank voor het Evangelie,
zodat de mannen en vrouwen van onze tijd
en alle volkeren Uw oneindige Liefde ontdekken,
gemanifesteerd in Jezus Christus, onze Heer,
die eeuwenlang met U leeft en regeert
in de eenheid van de Heilige Geest.
Amen.