

FEEST VOOR IEDEREEN

P. Théogène Havugimana, nationaal directeur

De rol van Missio is het coördineren en aanmoedigen, op wereldschaal, van spirituele en materiële solidariteit, zoals ook de eerste christelijke gemeenschappen het deden. Ze baden samen en voor elkaar, en bundelden de vruchten van hun werk, om deze op een eerlijke manier te verdelen, afhankelijk van hun behoeften. (Hnd 4, 31-37). Want in Jezus zijn wij één lichaam en wanneer één deel lijdt, lijdt het hele lichaam (1 Kor 12, 12-13).

Het is dit ideaal van solidariteit en dit besef van het vormen van één lichaam dat de stichteres van Missio, Pauline Jaricot, meer dan 200 jaar geleden inspireerde. Bewust van onze eenheid en onze solidariteit in Jezus, zijn we allemaal geroepen tot één en dezelfde missie, de verkondiging en het concreet beleven van de Blijde Boodschap.

Hieronder bieden wij enkele mogelijkheden aan, waarmee u het hele jaar door mee met Missio kunt reizen, ten dienste van deze gemeenschappelijke missie.

“GA EN NODIG IEDEREEN UIT VOOR DE BRUILOFT” (MT 22, 9)

Dit is het thema dat paus Franciscus gekozen heeft voor de 98e Wereldmissiedag, die wordt gevierd op zondag 20 oktober 2024. Het thema verwijst naar de gelijkenis van een koning wiens zoon ging trouwen (Mt 22, 1-14). Hij nodigde iedereen uit die hij onmisbaar achtte voor het feest van zijn zoon. Maar tot zijn verbazing weigerden ze allemaal zijn uitnodiging. Hij stuurde hen een tweede, meer persoonlijke uitnodiging: “Zie, ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. Komt dus naar de bruiloft.” (Mt 22, 4). Maar “zonder er zich om te bekommeren gingen ze weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken” (Mt 22, 5). En alsof dat niet genoeg was, “de overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en

doodden hen.” (Mt 22, 6). Teleurgesteld stuurde de koning zijn dienaren naar de kruispunten: “Ga en nodig iedereen uit voor de bruiloft” (Mt 22, 9).

Het feest waar we het hier over hebben, verwijst naar Gods vrijgevigheid voor alle mensen. Het feest is voor iedereen!

EEN SYNODALE MISSIE

De missie van de Kerk moet “een onvermoeibare toenadering zijn tot de hele mensheid, die uitgenodigd wordt om God te ontmoeten en met Hem in gemeenschap te zijn”, schrijft de paus in zijn boodschap voor de Wereldmissiezondag 2024. Niemand is uitgesloten van het feest van de Heer. De pastorale zorg in onze parochies of pastorale eenheden, in ziekenhuizen of gevangenissen, in scholen en bij jongeren,... bestaat erin iedereen uit te nodigen ‘op het feest van de Heer’. Het gaat er niet om het geloof op te dringen of met welsprekendheid te overtuigen. Het gaat er veeleer om naar de kruispunten van de wegen in onze wereld uit te gaan en mensen uit te nodigen. God dringt zichzelf niet op, Hij biedt zichzelf aan.

De mensen die we er ontmoeten, stellen onze veilige comfortzone op de proef

Deze kruispunten worden door de evangelist Lucas beschreven als de pleinen en straten van de stad waar de armen, de kreupelen, de blinden en de lammen wonen (Lc 14, 15-24). Dat zijn net de kruispunten waar de koning in de parabel zijn dienaren naartoe stuurt. Het zijn de plaatsen waar onze paden kruisen met het onbekende, met de vreemdelingen, met de minder kerkelijken, met vreemde culturen en diversiteit. De mensen die

we er ontmoeten, stellen onze veilige comfortzone, zoals bijvoorbeeld parochiale gewoonten, op de proef. Ze nodigen ons uit om met mededogen naar de wereld rondom ons te kijken. Ze sporen ons aan om de nieuwe kansen van deze missie te omarmen: iedereen is uitgenodigd! “Dit ‘iedereen’ is de kern van de missie. Sluit niemand uit. Iedereen.” (paus Franciscus)

ZONDER UW ENGAGEMENT GEEN FEEST VOOR IEDEREEN

Miljoenen mensen in de verste uithoeken van onze planeet, in de buitenwijken van onze steden of zelfs in bepaalde uithoeken van onze parochies hebben de uitnodiging nog niet gehoord. Vandaar de urgentie van de missionaire samenwerking waar Missio voor staat. Paus Franciscus benadrukt in zijn boodschap: “Zelfs vandaag, in een wereld die verscheurd wordt door verdeeldheid en conflicten, is het evangelie van Christus de stem, zacht en sterk, die mensen oproept elkaar te ontmoeten, elkaar te erkennen als broeders en zusters, en zich te verheugen in eenheid in verscheidenheid.”

Blijf dan ook niet aan de kant staan. Help mee om “de Heer in de wereld kenbaar te maken”. Geef geestelijke en/of financiële steun aan de opleiding van toekomstige priesters, catechisten, geëngageerde leken en religieuze mannen en vrouwen. Inspireer anderen en maak van je parochie, vereniging of school een missionaire organisatie. Zorg voor de toekomst van onze kerk!

Dankzij giften van mensen zoals u kon Missio in 2023 bijdragen aan de opleiding van meer dan 80.000 seminaristen en 70.000 catechisten in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Oceanië. Meer dan 900 van de armste bisdommen ontvingen steun. Meer dan 200 priesters en 140 vrouwelijke religieuzen hebben een degelijke bijkomende opleiding gekregen. Dankzij uw vrijgevigheid kregen meer dan 29.000 weeskinderen een nieuwe thuis en vonden de weg naar school terug. Enkele honderden tienermoeders vonden een nieuw leven.

Door uw vrijgevigheid activeert u het missionaire hart dat in u woont!