

HET HELE JAAR DOOR 'MEE MET MISSIO'

De rol van Missio is het coördineren en aanmoedigen, op wereldschaal, van spirituele en materiële solidariteit, zoals ook de eerste christelijke gemeenschappen het deden. Ze baden samen en voor elkaar, en bundelden de vruchten van hun werk, om deze op een eerlijke manier te verdelen, afhankelijk van hun behoeften. (Hnd 4, 31-37). Want in Jezus zijn wij één lichaam en wanneer één deel lijdt, lijdt het hele lichaam (1 Kor 12, 12-13).

Het is dit ideaal van solidariteit en dit besef van het vormen van één lichaam dat de stichteres van Missio, Pauline Jaricot, meer dan 200 jaar geleden inspireerde. Bewust van onze eenheid en onze solidariteit in Jezus, zijn we allemaal geroepen tot één en dezelfde missie, de verkondiging en het concreet beleven van de Blijde Boodschap.

Hieronder bieden wij enkele mogelijkheden aan, waarmee u het hele jaar door mee met Missio kunt reizen, ten dienste van deze gemeenschappelijke missie.

Bestel onze Bethlehemkruisjes voor de vormelingen of gewoon als geschenk.

➔ <https://www.missio.be/nl/webshop/>

Stuur ons uw misintenties. Zo kunnen we priesters wereldwijd steunen om hun roeping beter te beleven.

➔ <https://www.missio.be/nl/actie/misintenties/>

Volg ons via sociale media en bezoek geregeld onze site voor nieuws over de Wereldkerk.

Geef ons ruimte in uw lokale publicatie of op uw website om te communiceren over de universele missie van de Kerk, of kruip hiervoor zelf in de pen.

Er zijn ook een aantal tijden in het jaar waar Missio speciaal in de kijker mag staan.

OKTOBER

Oktober is de universele missie maand van de Kerk. Tijdens deze maand, het startpunt van de missie campagne 2024-2025, stellen we u activiteiten voor om deze maand concreet te beleven, in solidariteit met de Wereldkerk, met het door paus Franciscus gekozen thema: "Ga en nodig iedereen uit voor het trouwfeest" (Mt 22, 9).

Organiseer in de aanloop naar oktober **een noveen voor de heilige Thérèse van Lisieux**, de patroonheilige van de missie. Haar feestdag is 1 oktober. Een voorstel van noveengebied vindt u op onze website.

Kondig de collecte van Wereldmissiezondag (weekend van 20 oktober 2024) **tijdig aan**. Gebruik daartoe al uw mediakanalen: website, nieuwsbrief, parochieblad en de mededelingen in de weekendvieringen van de week voordien.

Download onze liturgische suggesties als inspiratiebron en animatie voor uw vieringen.

➔ <https://www.missio.be/nl/downloads/>



Zet een lokale actie op zoals verkoop van pralines, wijn of iets anders dat u aangeboden wordt in uw pastorale regio ten voordele van Missio.

Bereid een cake met ingrediënten uit Sri Lanka en nodig de parochiegemeenschap uit om deze voor een vrije gift te proeven. Het recept voor zo'n cake:

➔ <https://www.missio.be/nl/actie/oktobercampagne/>

Organiseer, in lijn met het thema van de campagne, **een spaghetti-maaltijd of een andere maaltijd** om met de opbrengst hiervan projecten van Missio in Sri Lanka te steunen.

Bestel ook servetten met het logo van Missio zodat iedereen weet waar de opbrengst naartoe gaat.

➔ <https://www.missio.be/nl/webshop/>

JANUARI

In januari hebben we twee hoofdadacties rond de het hoogfeest van Driekoningen: Afrikadag en Sterzingen.

Afrikadag

Afrikadag wordt in België georganiseerd tijdens het weekend van het hoogfeest van de Openbaring van de Heer. De collectes van dit weekend in alle parochies zullen het solidariteitsfonds voeden waarmee Missio op vraag van de Belgische Bisschoppenconferentie in het bijzonder de Bisschoppenconferenties van Burundi, Rwanda en de Democratische Republiek Congo ondersteunt. Meer informatie op onze website:

➔ <https://www.missio.be/nl/actie/afrikadag/>

Organiseer een actie (soepverkoop, spaghettidag, maaltijd met Afrikaans gerecht) ten voordele van onze zusterkerken in Afrika. U kunt daarvoor een affiche downloaden.

➔ <https://www.missio.be/nl/actie/financiele-steun-aan-priesters/>

Sterzingen

Het sterzingen vindt plaats **tussen Kerstmis en het Driekoningenweekend**. Geïnspireerd door de slogan 'Kinderen helpen kinderen' brengt deze actie kinderen in scholen, parochies en pastorale eenheden, jeugdbewegingen ... die dat willen, samen om solidariteitsacties te organiseren ten voordele van hun meer behoeftige leeftijdsgenoten.

We hebben een speciaal document waarin u meer leest over de concrete aanpak hiervan.

Wij staan ook klaar om u te ondersteunen bij het organiseren hiervan. Neem hiervoor contact op met Tom Heylen (coördinator@missio.be)

VEERTIGDAGENTIJD

Dit is een tijd van bekering, van ont-hechting, maar ook van delen. Een van de manieren om de vastentijd te beleven is daarom uw solidariteit te tonen met onze zusters en broeders in de meer achtergestelde Kerken, door gebed, en door, via Missio, het Universeel Solidariteitsfonds van de Kerk te steunen.

In uw parochie of pastorale eenheid: organiseer een gebeds- of bezinningsmoment. Vraag een gift voor de aankoop van een vervoermiddel voor priesters of catechisten.

PASEN

Feest van de Verrijzenis van Christus, een gelegenheid om ons geloof te vieren en onze vreugde over onze verlossing uit te drukken. **Pasen is ook een gelegenheid om, in woorden, gebeden en daden, het Goede Nieuws te delen.** Bid dat lijdende en beproefde mensen over de hele wereld de vrede en vreugde mogen ervaren die de Verrezenen brengt.

In uw parochie of pastorale eenheid nodigen we u daarom uit om bij deze gelegenheid te **bidden voor iedereen**, over de hele wereld, om de vrede en vreugde van Pasen te beleven en te delen.

Ondersteun de voertuigenactie van Missio. We steunen priesters, religieuzen en catechisten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika bij de aankoop van een fiets, moto of een buitenboordmotor voor een boot.

DE MAAND MEI

Mei is de **Mariamaand** bij uitstek, het is ook de maand waarin Pauline Jaricot zalig werd verklaard.

In uw parochie of pastorale eenheid: organiseer Marianovenen organiseren, zodat de moeder Gods de Kerk dagelijks blijft ondersteunen.



Vertel over Pauline Marie Jaricot. We bieden u ook een noveenkaars en een noveengebed aan.

➔ <https://www.missio.be/nl/webshop/>

PINKSTEREN

Viering van de komst van de Heilige Geest, die de apostelen en wij die hen volgen, nodig hebben om uit onze schuilplaatsen van bekrompenheid en angst te komen, om **de beprovingen van de missie die Jezus ons toevertrouwt** het hoofd te bieden: **“Verkondig het evangelie in alle hoeken van de wereld.”**

Pinksteren is ook een gelegenheid om te **bidden voor missionaire roepingen**, en om door gebed en giften de opleiding van toekomstige priesters, religieuzen en catechisten te ondersteunen, van degenen die ermee instemmen hun leven te wijden aan de verkondiging van het Goede Nieuws.

Organiseer enkele gebedsmomenten voor roepingen en financieel individueel of collectief de opleiding van een of meerdere seminaristen.

➔ <https://www.missio.be/nl/actie/financiele-steun-aan-priesters/>