

Heer, onze God,
op het kruispunt van onze wegen,
in beslag genomen door zorgen en angst,
komt Gij naar ons toe.

Gij deelt onze vreugde, ons verdriet
en onze hoop.

Gij nodigt ons uit en brengt ons samen.
Gij dekt een tafel voor ons.

Voor iedereen!

Leer ons de sporen van het geloof te zien.
Maak ons tot boodschappers van uw Liefde:
nederige en oprechte getuigen,
zichtbare en ijverige missionarissen.

Breek de muren af
die mensen van elkaar scheiden,
van noord tot zuid, van oost tot west.
Richt onze aandacht op de noden van anderen.
Leer ons met elkaar te delen.

Door onze Heer Jezus Christus,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid.

Amen

Théogène Havugimana

Ga en nodig iedereen uit voor het trouwfeest
(Mt 22, 9)

**WAAR IS DAT
FEESTJE?**

Voor Jezus is het leven een groot trouwfeest,
een feest van liefde. **Voor ie-der-een.**
Steun daarom de projecten van Missio
met een gulle gift.

Doneer online of stort op
BE19 0000 0421 1012

missio

Tervuursestraat 56 • 3000 Leuven

missio

De overheid staat ons niet toe
fiscale attesten uit te reiken voor
financiële steun aan pastorale projecten.



Gestructureerde mededeling:
+++201/0000/00047+++

BE19 0000 0421 1012

Doe een gift

016 47 93 93 • www.missio.be • info@missio.be

Vandaag -- op missiezondag -- wordt overal in de wereld een omhaling gehouden voor hetzelfde doel: de verspreiding van het geloof. Elke katholieke gemeenschap, hoe arm of rijk ze ook is, doet mee. Alle giften worden bijeengebracht in een grote gezamenlijke kas. Het geld wordt daarna herverdeeld naar ieders behoefte.

Die wereldwijde herverdeling van financiële middelen doet heel sterk denken aan het leven van de eerste christenen zoals het in de Handelingen beschreven staat:

Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. (Handelingen 2, 44-45)

De motor van die wereldwijde solidariteit anno 2024 is Missio.

Leef in dezelfde spirit als de eerste christenen, doe mee met Missio en geef het christendom opnieuw de aantrekkingskracht van in het begin.

missio

VERBONDEN MET SRI LANKA

Sri Lanka wordt wel eens “de groene parel van de Indische Oceaan” genoemd. Het eiland is dan ook een aantrekkelijke vakantiebestemming. Vooral ook omwille van de prijs.

En dat zegt alles! Want als het verblijf van de toerist spotgoedkoop is, dan wéét je wie de echte rekening betaalt. De directeur van Missio Sri Lanka, priester Basil Rohan Fernando, bevestigt dat: “Als ik iets kan zeggen over de algemene toestand van het land, dan is het dat de meerderheid van de mensen in onze parochies het zeer moeilijk heeft.” Dat komt niet alleen door de economische malaise, maar ook door de coronapandemie (twee jaar zonder toerisme), de wereldwijde instabiliteit en de natuurrampen omwille van de klimaatverandering.

Geen wonder dat ook de Kerk het moeilijk heeft. “Als mensen moeten zien rond te komen met twee maaltijden per dag, houden ze niet veel over voor de Kerk”, zegt priester Basil Rohan Fernando. “Als gevolg hiervan zijn vele priesters altijd op zoek naar financiële steun.”

Een thuis voor jonge weesmeisjes

In Nochchiyagama, een kleine stad ongeveer 200 kilometer ten noorden van de hoofdstad Colombo, bieden de zusters van Don Bosco sinds 2009 een thuis aan 25 jonge, kwetsbare meisjes. Vele van hen dragen de gevolgen van oorlog en geweld met zich mee. Ze hebben geen mama en/of papa meer of komen uit gebroken gezinnen.

Om te voldoen aan de groeiende vraag naar opvang breiden de zusters hun woonvoorziening volgend jaar uit. Een moedige beslissing want door de economische crisis wordt het sowieso steeds moeilijker om o.a. het schoolgeld van deze meisjes te betalen.

Help deze meisjes. Geef hen een toekomst.



Alle meisjes die dit jaar in het opvangtehuis verblijven.

De droom van een veerkrachtige gemeenschap



De hele gemeenschap nam deel aan het ritueel van de plechtige eerstesteenlegging.

Drie jaar geleden werd de Maximiliaan Kolbekerkerk in Vishakawatta afgebroken. Ze was te bouwvallig geworden. Sindsdien behelpen de ± 240 families van de gemeenschap zich met het (te kleine) catechese-lokaal. Al snel voelden ze het gemis van een echte kerk, een plaats waar ze thuis kunnen komen met hun vreugde en verdriet, hun zorgen en pijn. Ze droomden van een nieuwe kerk.

Intussen voegen ze de daad bij de droom. De plannen zijn gemaakt, de bouw gestart. Het budget wordt geschat op een kleine € 210.000. Daarvan hebben ze al bijna een vijfde zelf opgehaald.

Help je mee de droom van deze veerkrachtige gemeenschap waar te maken?

Nieuwe keuken voor kleinseminarie in Borella

Het kleinseminarie St. Aloysius in Borella is meer dan 130 jaar oud. De tijd heeft er niet stilgestaan. Behalve dan in de keuken. Die moet dringend gemoderniseerd worden (zie foto). Het is niet verantwoord om er maaltijden klaar te maken voor meer dan 200 personen.



De rector wil van de gelegenheid gebruik maken om ook de verblijfsruimten van het huishoudpersoneel te renoveren. Het totale project vereist een investering van 24 miljoen Sri Lankaanse roepies (€ 72.000).

Geef het huishoudpersoneel betere werk- en leefomstandigheden. Elke gift, groot of klein, heeft een blijvende impact op de toekomstige priesters en op het werk dat zij verrichten.